



CONTACTBLAD VOOR DE ADVENTSKERK- EN OOSTERKERKGEMEENTE

Klankbord

NAJAAR 2021 NR. 1

KLANKBORD: EEN PLEK VOOR ALLE GEMEENTELEDEN

OP WEG NAAR SAMEN

PROGRAMMA V&T 2021-2022

Informatie

Kerkgebouwen

Adventskerk, Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Predikanten

Ds. I. Epema tel. 454 23 66
dslemkeEpema@oosterkerk.nl
Ds. N. Eygenraam tel. 452 52 23
dseygenraam@adventskerk.nl
Ds. J.T. Tissink tel. 3374406
dstissink@adventskerk.nl
Ds. E. Urban tel. 06 26 99 95 94
dsEllyUrban@oosterkerk.nl
Kerkelijk werker D.J. Steenbergen
tel. 4662433 steenburger@kpnmail.nl

Scriba Adventskerk

scriba@adventskerk.nl

Scriba Oosterkerk

Klarieke Hop, Verhoefbelt 36, 8014 NZ Zwolle
tel. 4531674 scriba@oosterkerk.nl

Websites

www.adventskerk.nl
www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekeningen

NL23INGB0001158271 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
NL02INGB 0004776458 t.n.v.
Wijkkas Adventskerk Zwolle

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - Tel. 038-421 75 96
Open op werkdagen van 8.30-12.00 uur.
E-mail: administratie@pknz zwolle.nl
Website: www.pknz zwolle.nl

Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten in Gaandeweg of op www.adventskerk.nl en www.oosterkerk.nl

In dit Klankbord

Op de voorpagina

de regenboog, als symbool van eenheid in verscheidenheid en van hoop voor de toekomst.

Pagina 3

Meditatie

Pagina 4

Klankbord: plek voor alle gemeenteleden

Pagina 5

Organist Jeroen van der Scheer in Persoonlijk

Pagina 6 en 7

Op weg naar samen

Pagina 8 tot en met 11

Programma V&T seizoen 2021-2022

Pagina 12

Diaconaal

Pagina 13

Voor de kinderen Ak&Ok

Pagina 14 en 15

Ontmoeting met Souhail Yafat

Pagina 16

Jan Stellingwerff maakte de foto op de achterpagina van een zwaluwnest met jongen.



Colofon

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerkgemeente, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar onder de gemeenteleden verspreid.

Oplage 3500 exemplaren

Redactie

Gera Berends, Iemke Epema, Heleen Grimmus, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

Kopij

Het volgende nummer van Klankbord verschijnt 15 november.

Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk

15 oktober sturen naar: klankbord@oosterkerk.nl of klankbord@adventskerk.nl

Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

Klankbord via e-mail?

U kunt Klankbord ook via e-mail ontvangen.

Ga hiervoor naar www.oosterkerk.nl of www.adventskerk.nl



Klankbord

Het is voor mij een eer en genoeg dat één van mijn suggesties voortaan de naam van ons nieuwe wijkblad zal dragen. Klankbord. Dat woord heeft een rijke betekenis. Allereerst denk ik aan mensen die goed kunnen luisteren. Ze vormen een weldadig klankbord voor anderen die op verhaal willen komen. Ik spreek de wens uit dat er in ons nieuwe wijkblad iets van deze warme pastorale attitude mag resoneren.

Daarnaast denk ik bij klankbord aan een muziekinstrument. Snaarinstrumenten hebben een klankbord waarin de luchttrillingen tot klinken worden gebracht. Wie van muziek houdt, weet wat wonderschone melodieën met je kunnen doen. Ik wens ons nieuwe lijfblad veel mooie verhalen toe waarin we Gods basismelodie kunnen horen.

Ook kan een klankbord duiden op een houten luifel boven de spreekstoel zoals in de Oosterkerk. Toen er nog geen microfoons en geluidsversterkers waren, zorgden deze klankborden voor de versterking van de preken van onze dominees. Zo'n klankbord had dus een belangrijke functie. Het was een hulpmiddel voor een goede communicatie tussen de spreker en luisteraars.

Ik hoop van harte dat ons blad "Klankbord" ook deze functie met verve zal vervullen. We willen als cluster en nieuwe wijkgemeente in wording niets liever dan een goede onderlinge relatie en communicatie.

Tot slot. Apostel Paulus was met zijn reizen, verkondigingen en brieven een enthousiaste communicatieman. Hij zou nu ongetwijfeld zijn goede nieuws en pr over Jezus via Facebook, Twitter en Podcast doorgeven. Juist Paulus wist dat het met 'klanktaal' zonder het klankbord van de heilige Geest faliekant mis kan gaan. Zijn grondtoon in het mooiste liefdeslied uit de Bijbel blijft dan ook nu nog voor ons gelden: *Al zou ik alle talen spreken, zonder de liefde stelt het allemaal niks voor, klinkt het als een dreunende gong of een schelle cimbaal (1 Kor. 13:1).*

Zolang de liefde het refrein van ons nieuwe Klankbord vormt, kunnen we vast nog veel wonderschone klanken en artikelen verwachten.

Hans Tissink



Klankbord: een plek voor alle gemeenteleden

Samen verder de toekomst in: dat is de opdracht waar de Oosterkerk en de Adventskerk voor staan. Het leidt tot een samenwerking op steeds meer gebieden en het ontwikkelen van een gezamenlijk nieuw magazine is een mooie stap hierin. Het blad dat u nu in uw handen houdt, is een concreet resultaat van deze samenwerking: de redactie is trots op de eerste editie van Klankbord!

Het was wel even wennen voor de redacties van de Bagijn, het voormalig contactblad van de Oosterkerk, en die van Kerknieuws, het blad van de Adventskerk. De redacties draaiden al jaren, vaak ook al jaren met dezelfde teamleden. Toch was er vanaf het begin vooral nieuwsgierigheid naar elkaar: hoe pakken ze dat bij de andere kerk aan? Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we onze eigen best practices inzetten om een zo mooi mogelijk blad neer te zetten?

Veelbelovend begin

Het was die nieuwsgierigheid die de redacties van beide bladen al in dit voorjaar bij elkaar bracht voor een eerste redactievergadering om de mogelijkheden te verkennen. In een zaaltje van de Oosterkerk kwamen de redacteuren bij elkaar. Leuk om te zien: de leden van de verschillende redacties namen naast elkaar plaats, er was geen sprake van groepsvorming met de 'eigen club'. Een veelbelovend begin. En ook inhoudelijk verliep het soepel. Sommige redacteuren wilden wel teksten schrijven, andere namen de organisatorische taken op zich. Zo kon het gebeuren dat er al in de eerste vergadering een mooie basis voor het nieuw op te richten magazine kon worden gelegd. Alleen: hoe zou dit nieuwe blad moeten heten? Welke vlag dekt het beste de lading? En hoe konden we ervoor zorgen dat zowel de leden van de Oosterkerk als de Adventskerk zich hierin zouden herkennen?

Hulp van alle gemeenteleden

Vooraf dat laatste was belangrijk. Als aan die voorwaarde werd voldaan, zouden de andere voorwaarden vanzelf

volgen. Dus besloten de redacties de hulp én de betrokkenheid van alle gemeenteleden in te roepen. In de Bagijn en via verschillende andere kanalen werd een oproep geplaatst om mee te denken over een naam voor het nieuwe magazine. En met succes. Al direct na de eerste oproep, kwamen er suggesties binnen. De Zuid-Ooster, BagAd, Ruimzicht, Tweeklank: het is een kleine greep uit de in totaal veertig inzendingen die we mochten ontvangen. In een tweede redactievergadering boog de -inmiddels samengesmolten- redactie zich over de inzendingen. We wilden een naam die aansloot bij de gedachte van samen één zijn. Een naam van samen zoeken, samen ontdekken en samen verder trekken. Dat alles vonden we terug in de winnende suggestie van ds. Hans Tissink: Klankbord.

Ga met ons mee

Een klankbord: dat is wat dit magazine wil zijn. Een plek waar je ideeën kunt opdoen, zelf een idee kunt aandragen of een moment van bespiegeling vindt. Een plek voor alle gemeenteleden, waarin je iets van jezelf en van de ander tegenkomt. De vaste lezers van de Bagijn zien misschien een aantal rubrieken, soms in iets aangepaste vorm, terugkeren in Klankbord. Maar er is ook ruimte voor nieuwe onderwerpen en rubrieken. In Klankbord vindt u naast het nieuws over beide kerken afzonderlijk, ook artikelen over de manier waarop we samen, als één gemeente, de toekomst in gaan. Gaat u met ons mee?

Door: Heleen Grimmius

Startzondag 12 september

De afgelopen jaren was de Startzondag een gezamenlijke activiteit van beide wijkgemeenten. Bovenstaande foto werd vorig jaar gemaakt, toen na afloop van de viering in diverse tuinen met elkaar koffie werd gedronken. Dit jaar is er wegens corona geen gezamenlijk programma georganiseerd voor de Startzondag 12 september, maar besteden beide wijkgemeenten op eigen wijze aandacht aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. In beide wijkkerken wordt een feestelijke viering gehouden. Voor verdere activiteiten zie Kerkgroet/Kerknieuws en de websites van beide gemeenten.

Organist Jeroen van der Scheer

“Eén sleutel past op beide orgels”

Tijdens de kerkdiensten in de Adventskerk en de Oosterkerk is de organist onmisbaar. Naast het begeleiden van de samenzang, speelt de organist ook voorafgaand aan de dienst en bij het uitgaan van de kerk. Jeroen van der Scheer speelt tijdens vieringen in beide kerken. In dit eerste nummer van Klankbord, maken we nader kennis met Jeroen aan de hand van een paar vragen.

Wie is Jeroen van der Scheer?

Met uitzicht op mijn geboortehuis, een paar kilometer verderop, woon ik op Kamperveen. Rondom ons huis ligt een grote sier- en moestuin waar Linda en ik met plezier in werken. Drieënhalve dag per week werk ik als hydroloog voor Waterschap Vechtstromen; in ons kantoor in Almelo (of thuis) houd ik me bezig met vragen die variëren van ‘hoe groot moet een nieuw bruggetje over een sloot worden?’ tot ‘hoe ziet de Overijsselse Vecht er over 50 jaar uit?’ Daarnaast ben ik secretaris van de buurtvereniging en doe ik mee aan het Repaircafé in Kampen.

Hoe is jouw muzikale weg verlopen op weg naar organist in beide kerken?

Mijn ouders vonden dat iedereen vanaf 6 jaar op orgelless moest. Sommige van mijn broers en zussen vonden het na een paar weken mooi geweest, ik ben gewoon nooit gestopt met orgel spelen. Op m'n 16de begonnen in de plaatselijke hervormde kerk (waar ik nu 33 jaar organist ben) is het via-via uitgegroeid tot zeven kerken in de regio (op fietsafstand) waar ik met enige regelmaat kom.

Voel jij je thuis in beide kerken?

Ja, niet eens zozeer vanwege ruimte of orgel, maar door de mensen die ik er ontmoet. Diensten worden zorgvuldig voorbereid met aandacht voor liturgie, passende liederen en muziek. Dat daagt mij ook uit tot goede voorbereiding en inzet! En mijn repertoire neemt daardoor nog steeds toe met eigenlijk alleen maar fraaie liederen.

Jeroen van der Scheer achter zijn huisorgel



Zijn er overeenkomsten/verschillen in het spelen in beide kerken?

Geen gemeente, kerk of orgel is hetzelfde! Die drie samen zijn uniek. In de Adventskerk is de afstand klein, in de Oosterkerk is het ruimtelijker (en eenzamer als er niemand op het balkon zit). Beide gemeenten zingen enthousiast, of het lied nu bekend is of niet. Opvallend: één sleutel past op zowel het orgel van de Adventskerk als van de Oosterkerk.

Wat is jouw mooiste muzikale herinnering?

Die heeft dan weer niets met orgels te maken; een aantal jaren geleden speelde ik mee in een musical over het Bijbelboek Esther; ik vertolkte de rol van Mordechai.

Welke betekenis heeft de kerk/kerkgang voor jou naast de functie van organist?

Een leven zonder kerk(gang) kan ik me moeilijk voorstellen. Ik zoek er

verbondenheid (met God en mensen) en verdieping/verbreding van mijn geloof. Het hebben van een taak in de dienst maakt het trouwens wel een stuk makkelijker om, ongeacht mijn motivatie van het moment, toch naar de kerk te gaan.

Wat vind je van de samenwerking tussen Adventskerk en Oosterkerk en wat hoop je voor de toekomst?

Kerk-zijn is altijd samen-werken, dat zijn beide kerken allang gewend. Omdat ik ook in andere kerken kom heb ik geleerd me bewust te zijn van zowel overeenkomsten als verschillen en die beide te waarderen. Dan maakt het gebouw niet uit (en het orgel dat er staat al helemaal niet...) en is een mooie voortzetting van de huidige samenwerking verzekerd!

Door: Anna Oldenkamp

Op weg naar één wijkgemeente Oosterkerk – Adventskerk

Eind 2020 hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingstraject Oosterkerk–Adventskerk. Dat was helaas niet mogelijk via een gemeenteberaad vanwege de beperkingen tijdens de Covid-pandemie. In een extra nieuwsbrief op 19 december 2020 bent u geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van onze samenwerking. Inmiddels zijn we alweer een seizoen verder en willen we u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in het seizoen 2020-2021.



Hoe was het ook al weer?

De aanleiding voor het nadenken over fusies binnen de Protestantse Gemeente Zwolle waren de teruglopende financiële inkomsten. Via het Project Heilige huisjes (2018-2019) zijn plannen bedacht om hieraan het hoofd te bieden. Wilden we het pastoraat Zwolle breed blijven behouden en vorm kunnen blijven geven dan lag het voor de hand om de samenwerking tussen de zes wijkgemeentes te intensiveren en te onderzoeken of we onze kerkegebouwen zouden kunnen delen. Dus, geen behoud van stenen maar investeren in pastoraat. In drie clusters werd de opdracht opgepakt. Verbindende factor in het cluster Oosterkerk–Adventskerk waren destijds al de predikanten die in 2018 al een samenwerkingsovereenkomst sloten. Zij stimuleerden de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd, jongeren en jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten. Daarmee was in het cluster Oosterkerk – Adventskerk al een goede basis aanwezig om de samenwerking verder uit te breiden.



Het behoud van een vierplek in beide wijken

Een financieel onderzoek binnen ons cluster vond plaats in 2019/2020 door de werkgroep Financiën. De werkgroep, waarin vertegenwoordigd de beide wijkgemeentes, constateerde dat niet nu al gekozen zou moeten worden voor het afstoten van een gebouw. Het advies was om, gelet op de afstand tussen de beide gebouwen, voorlopig in beide wijken een vierplek te behouden. Tevens adviseerde de werkgroep om de bestuurlijke krachten te bundelen. Bij de invulling van de verdere samenwerking zou de gezamenlijke opgestelde missie en visie door de werkgroep Waarderende Gemeenteopbouw (2019) de basis moeten zijn voor verdere samenwerking. De missie en visie kunt u nalezen op beide websites.

Voorgenomen fusie: Pinksteren 2022

De kerkenraden hebben het advies van de werkgroep Financiën overgenomen en in het afgelopen seizoen is er onderzocht welke activiteiten er zoal in de toekomst gezamenlijk gedaan kunnen worden. Het is duidelijk dat er al op veel punten wordt samengewerkt maar ook dat er op onderdelen nog keuzes gemaakt kunnen worden. Vanuit de missie en visie hebben we respect voor de organisatorische- en cultuurverschillen die er zijn per wijkgemeente. Maar geleidelijk aan zullen we steeds verder naar elkaar toegroeien en zo proberen we in 2022 het bestuurlijke deel zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Dit als fundament voor de voorgenomen fusie met Pinksteren 2022. Dat is dan ook het juiste moment om te gaan werken met één kerkenraad voor de beide kerken en het organisatorisch samenvoegen van de raden en taakgroepen. De kerkrentmeesters hebben zich, in navolging van de raad Vorming en Toerusting, in 2021 samengevoegd in één team.

Pastoraal investeren

Voor de toekomst willen we als kerk van betekenis blijven en daarom willen we 'pastoraal investeren' in de midden-groep: onze twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Onze ambitie komt samen met het verzoek van de Algemene Kerkenraad aan de kerkenraden binnen de Protestantse Gemeente Zwolle om beleid te ontwikkelen voor de periode van de meerjarenraming tot 1 januari 2026. Er bestaat de mogelijkheid voor extra financiering tot 1 januari 2026. De Adventskerk en Oosterkerk zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben een verzoek ingediend voor een extra kerkelijk werker naast Dirk-Jan Steenberg. Deze nieuwe kerkelijk werker krijgt dan binnen het cluster Adventskerk-Oosterkerk de specifieke opdracht om netwerken en activiteiten rondom de middengroep te ontwikkelen.



Gemeenschappelijk profiel

Bij alles wat we samen nastreven houden we het gemeenschappelijke profiel voor ogen:

- Een geloofsgemeenschap vormen met God en de Bijbel als bron van ons geloof;
- Een gemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld;
- Een gemeenschap waar het leven wordt gevoerd, beleefd en gedeeld;
- Een geloofsgemeenschap waar muziek in zit; we houden vieringen met variatie in muziek, variatie van liederenrepertoire met verschillende instrumenten en zangers;
- Een eigentijdse uitnodigende sprankelende geloofsgemeenschap vol creativiteit, enthousiasme en verlangen naar geestelijke inspiratie
- Een gastvrije geloofsgemeenschap volop beweging en volop activiteiten.

Hoe kijken de beroepskrachten naar de fusie?

De beroepskrachten voelen zich aangesproken door één van de kernzinnen uit het visie- en missiedocument: 'Wij vormen een 'Huis van Leven', waarin we met elkaar meelevend, ons inleven in elkaar, waar we mogen opleven en ons kunnen uitleven.' Om invulling te geven aan de missie en visie van de geloofsgemeenschap Adventskerk-Oosterkerk laten zij zich inspireren door de Bijbelse metafoor van de geloofsgemeenschap als een huis of woning. Zoals 1 Korintiërs 3: 9b-13a 'Jullie bouwen aan het huis van God, ... Jezus Christus is daarvan het fundament.' En 1 Petrus 2: 5 'En laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.'

Het huis is een plek waar huisgenoten zich als familie en vrienden van Christus thuis kunnen voelen. Er kan samen worden gegeten, gepraat, geluisterd, gespeeld, gelachen en gerouwd op de kruispunten van ieders leven. Het huis staat open. Iedereen is welkom. Er is oog en oor van elkaar, voor stad en wereld. Ons kerkelijk huis is deel van het grotere huis, de samenleving en economie. Oecumene en economie cirkelen ten diepste om Gods schepping, deze 21ste eeuwse wereld en aarde als een kostbare woning die wij met zorg, aandacht en duurzaamheid mogen bewonen en bewerken.

In het huis van leven staan vrijheid en warmhartigheid voorop. Gods liefde biedt royaal onderdak en ruimte voor rust, bescheidenheid en vreugde. We willen daarom ook genieten van wat gedaan wordt en gebeurt. En we accepteren dat niet alles kan worden gedaan.

Rond het nieuwe Huis van Leven volgens de Levende komen alle kerkelijke aspecten en uitdagingen samen. Het Huis van Leven heeft ook verschillende leefkamers. Allemaal staan ze in het teken van het leven met God en het leven met elkaar. Elke kamer heeft weer een speciaal accent. Zo komen we bij het volgende beeld van ons nieuwe 'Huis van Leven' met ronde (open) kamers als leefkringen (voorheen taakgroepen of raden).

In de volgende Klankbord leest u wat er zoal gebeurt in deze leefkamers en waar de gezamenlijke accenten komen te liggen in 2022.

Iemke Epema, predikant
Piet Kuiper, voorzitter kerkenraad Oosterkerk
Anneke van der Meulen, voorzitter kerkenraad Adventskerk

‘Een mooi programma voor het komende seizoen’

De gezamenlijke Raad V&T heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoenoverzicht ligt voor u. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2022 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het seizoen zullen er waarschijnlijk nog nieuwe activiteiten toegevoegd worden.

*Namens V&T,
Christa Westerhof, voorzitter*

Let op:

Gezien de onzekerheden dit V&T-seizoen, is het van groot belang u als deelnemer aan te melden via de mail, zoals vermeld bij de activiteit.

VASTE KRINGEN

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaats vinden op **zondagmiddagen** in de Oosterkerk en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com



18+ gesprekskring Adventskerk

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met andere jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de 18+ gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals film, tekenen, kaartspel, bibliodrama, etc. We komen 1 keer in de 5 à 6 weken op een **zondagavond** bij elkaar van 19.30-21.30u. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren loopt er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. **Eens per maand** gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring Oosterkerk

Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij een van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. We komen bij elkaar op de eerste **donderdag** van de maand. Eerder deden we dat altijd bij iemand thuis, maar vanwege de maatregel van de 1,5 meter afstand beginnen we dit seizoen in de kerk. We lezen dit seizoen samen het boek God en ik van Alain Verheij. Je bent van harte welkom bij deze kring als je 30 bent of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op **do 7 okt** om 20.00u in de Oosterkerk. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema: dsiemkeepema@oosterkerk.nl



Alain Verheij

Programma V&T 2021-2022

30+ gesprekskring Adventskerk

Eén keer per maand komt de 30+ op zondagavond van 20.00-21.30u bij elkaar. We gaan samen in gesprek over thema's rond het geloof, zingeving en levensvragen. Aan het begin van het seizoen bespreken we met elkaar welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond wordt voorbereid door een groepslid. Regelmatig nodigen we iemand uit om een onderwerp in te leiden en met ons te bespreken. Contactpersoon Duncan Esajas, tel. 06 46295886. E-mail: duncanesajas@gmail.com of duncanleroy@outlook.com



Levensthema's voor 60-plussers: Wegwijzers

Hopelijk lukt het dit najaar om met een groep mensen van 60 jaar en ouder bij elkaar te komen rond levensthema's. Aan de hand van het thema 'Wegwijzers' willen we graag enkele kernwoorden verkennen: rechtvaardigheid, liefde, schoonheid, vrijheid, waarheid en macht. We hopen op zes bijeenkomsten maar beginnen bescheiden, telkens op donderdagmiddag. De data zijn **do 21 okt, 18 nov, 16 dec, 13 jan, 11 feb en 11 mrt** telkens van 14.30-16.30u in wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan telefonisch 038-4656104 of per e-mail raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbinding. Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede setting om mensen te leren kennen of anderen uit te nodigen. Een groep kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal één keer per maand op **zo, ma, woe**

of **do** een avond of middag bij een van de deelnemers thuis. Info bij: Jelle Zijlstra, tel. 038-4542 562 of jellezijlstra@telfort.nl of Harry Prins tel. 038-453 1068 of harryprins70@gmail.com en/ of www.oosterkerk.nl bij Activiteiten: namelijk Bijbelkring en Groeigroepen.

Vacare-groep Zwolle

Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: "Vacare Deo", "Leeg zijn voor God." Vaak lukt dat niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo'n vijftien mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in "leeg-maken" voor God, in christelijke meditatie. De meditatieve houding: hoe zit je, hoe adem je. Een tekst uit de Bijbel of van kerkvaders. Stilte en muziek. Datum: **elke derde woe** van de maand om 20.00-21.15u in wijkcentrum SIO. Hopelijk te beginnen in september. Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. Info: h.ottvanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Vacare als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare

GELOOFS- VERDIEPING, ONTMOETING EN SPIRITUALITEIT

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Na de zomer hopen we weer fysiek bijeen te kunnen komen met de pioniersplek Ontmoetingsplek Moderne Devotie. De data zijn: **14 en 28 sep, 12 en 26 okt, 9 en 23 nov en 7 en 21 dec** in de avond in een zaal van de Oosterkerk. Op di avond 14 sep gaan we van start met een maaltijd en ontmoeting rondom ingestuurde foto's over 'Moderne Devotie vandaag'. Op di avond 12 okt zal Mariska van Beusichem ons iets vertellen over het thema 'Thérèse van Lisieux en Moderne Devotie'. We hopen begin sep op onze vernieuwde website het definitieve



Thérèse van Lisieux

programma te presenteren. Zie www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl waar dan meer informatie te vinden is. Contactadres: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl Volg ook onze facebookpagina: [@ontmoetingshuismodernedevotie.nl](https://www.facebook.com/ontmoetingshuismodernedevotie.nl)

Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een 'gewone' tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema voor het komende seizoen is 'Zien en gezien worden'. We hopen bijeen te komen op **do 28 okt, 11 nov en 2 dec**, telkens van 10.00-12.00u in wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan telefonisch 038-4656104 of per e-mail raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis

Komend najaar hoopt het Zwolse Leerhuis weer te starten, voor wie op zoek is naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen. Telkens wordt de lezing behandeld van de komende zondag, ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. U kunt dus één keer komen, of vaker. Data: **di 14 en 21 sep, di 5, 12 en 26 okt, di 2, 9 en 16 nov**. Het leerhuis duurt van 20.00-21.30u. De bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherzaal, aan

de achterkant van de Lutherse Kerk. Vanaf 19.45u is er koffie/thee (€ 1,- per kopje). Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl

Het God-zeggen in het dagboek van Etty Hillesum



Etty Hillesum

Velen die door het werk van Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943) getroffen werden, raken daarin niet uitgelezen. Zij blijkt op veel manieren verstaan te worden bijv. van 'humanistisch' tot diep religieus. Duidelijk is dat zij zich tot geen enkele bestaande godsdienst of levensbeschouwelijke richting bekende. Maar is het religieuze bij haar over het hoofd te zien? Op 2 avonden in het voorjaar lezen en bespreken we enkele teksten van haar. Aangeraden wordt om gebruik te maken van het volledige werk (recent heruitgegeven onder de nieuwe titel 'Het verzameld werk'; maar oudere drukken voldoen ook). De data zijn **do 3 en 10 feb** 20.00-21.45u in Wijkcentrum SIO. De gespreksleiding is in handen van Jan Geurts. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Informatie: h.ottvanger@hetnet.nl Opgave door een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max 18 personen.

De Molukse kerk: achtergrond en betekenis

Ontmoeting met verhalen en gesprekken. Hoezo? "De Molukse Kerk in Nederland, in Zwolle?" Waar dan? Waarom dan? Wie dan? Hoeveel rich-

tingen? Zo kan ik nog wel doorgaan. Wil je iets meer weten over achtergronden, betekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, schroom dan niet om je op te geven voor sowieso 2 avonden. Data: **wo 12 en 19 mei** om 20.00-21.45u in wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Info: h.ottvanger@hetnet.nl Opgave: via aanmeldingsformulier of mail naar raad.vent@adventskerk.nl

In gesprek met Eritreeërs en de Eritrese kerk (verwacht)

In afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen, o.a. veel Eritreeërs die hun land ontvlucht waren, Nederland binnen gekomen. Deze mensen zijn in meerderheid christenen die hier in verschillende kerken, zoals ook in Zwolle, bijeenkomen. Hun christelijke godsdienst dateert uit de eerste eeuwen en is mede ontstaan uit joodse wortels. Het is een kerk die zeer rijk is aan prachtige melodieën, rituelen en een intense beleving van de christelijke feestdagen en godsdienstige feest- en heiligendagen. Het is zeer de moeite waard met hun godsdienst nader kennis te maken in de vorm van een gesprek en een levend contact met hoe zij hun kerk zijn liturgisch ervaren. Datum nog niet bekend; het zal 2022 worden. Leiding: Jaap van Slageren Info: h.ottvanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl

OECUMENISCHE VERNIEUWING

Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op **zo 19 sep**, aanvang 19.00u aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Vanwege de huidige beperkingen in het aantal



deelnemers hebben we dit jaar opnieuw gekozen voor een avonddienst, naast de ochtendvieringen die de deelnemende kerken zelf organiseren. Tijdens het weekend van za 9 en zo 10 okt vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn ds. Elly Urban en pastor Jan Laan van de Dominicanen. In de Dominicanenkerk gaat op zaterdagavond en zondagmorgen ds. Iemke Epema voor samen met pastor Corinne van Nistelrooij.

Het verhaal gaat

Elke tweede di middag in de maand (te beginnen op **di 12 okt** om 13.30u) is er in de Oosterkerk een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie Het verhaal gaat. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema: dsiemkeepema@oosterkerk.nl

Oecumenische leeskring Raak de wonden aan

'Over niet zien en toch geloven' luidt de ondertitel van dit laatste boek van Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, zo stelt de schrijver. Het verhaal van Thomas die Jezus' wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. We lezen dit boek in de 40-dagentijd. Twee jaar geleden waren we een avond bij elkaar geweest toen de bijeenkomsten abrupt afgebroken moesten worden vanwege de Coronacrisis. Afgelopen voorjaar was het opnieuw niet mogelijk bij elkaar te komen. U wordt gevraagd zich opnieuw op te geven als u twee jaar geleden deelnemer was en graag weer mee wilt doen. Ook voor nieuwe deelnemers wordt plek

Programma V&T 2021-2022

gemaakt. Van u wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). De data in het voorjaar van 2022 worden later bekendgemaakt. De bijeenkomsten worden gehouden in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema.

Zin in film



Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten is een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. De ontvangst met koffie of thee is telkens vanaf 19.15u in het Dominicanenklooster, in de Rafter, waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. De entree bedraagt € 7,50, inclusief de consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek. De eerste filmvertoning The Great Dictator (Charlie

Chaplin, 1940) vindt plaats op **do 9 sep**, bij mooi weer in de kloostertuin. Op **do 28 okt** zal de film Two popes worden vertoond in het koor van de kerk (kleed u warm aan!) en op **do 25 nov** Hors Normes. In 2022 zijn te zien op **do 20 jan** Green Book en op **do 3 mrt** Into great silence.

Leeskring over de brieven van het Nieuwe Testament

Sinds enkele jaren is er vanuit de Waalse kerk in Zwolle een Bijbelkring onder leiding van haar predikant, Riemer Roukema. Momenteel wordt de eerste brief van Petrus besproken. De kring bestaat uit leden van diverse kerken, protestants en katholiek. Bij mooi weer komt de groep eenmaal per twee (of soms drie) weken bijeen, op **maandagmiddag 15.00u** aan de Spoolderbergweg 8 in de tuin van de gastvrouw. Bij regenachtig of koud weer biedt de Waalse kerk onderdak: Schoutenstraat 4. Belangstelling? Neem dan contact op met de inleider: tel. 038-4533557 of (bij voorkeur) rroukema@pthu.nl

EENMALIGE ACTIVITEITEN EN KRINGEN

Ethische dilemma's in de coronatijd

Op het moment dat we dit programma samenstellen (eind juli) lopen de besmettingen opnieuw op. Tijdens de pandemie zijn we met veel nieuwe dilemma's geconfronteerd. Laat ik me wel of niet vaccineren? Bezoek ik

kwetsbare mensen? Is een bezoek-verbod te rechtvaardigen? Het zijn complexe vragen met vaak nog veel complexere antwoorden. In Isala worden regelmatig moreel beraden gehouden rond dit soort vragen. Annie Hasker, geestelijk verzorger en klinisch ethicus in Isala en gemeentelid Oosterkerk, is ook betrokken bij het opstellen van een nieuw landelijk protocol over de vraag wie er naar de IC mag als er te weinig bedden zijn. Tijdens de avond in het najaar zal zij een kijkje geven in de keuken van de ethiek. Waarom mag de geestelijk verzorger wel op bezoek, maar de eigen dominee nog niet? En als er te weinig beschermingsmiddelen zijn binnen Isala, hoe worden die dan verdeeld? De avond vindt plaats op **di 26 okt** om 20.00u in de Oosterkerk. We zullen met een kleine groep zijn van max. 10 deelnemers. Dat geeft ons de kans om na de inleiding van Annie met elkaar in gesprek te gaan over de vragen die de pandemie bij ons oproept. Graag aanmelding vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com



Annie Hasker

Oproep leiding Kinderkring

De Kinderkring van de Oosterkerk heeft nieuwe mensen nodig voor de leiding van alle groepen. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wil jij (of wilt u) leren van kinderen?
Wil je je verwonderen over hun kijk op geloven, God, de kerk, Bijbelverhalen en nog veel meer...?
Vind je het leuk om verhalen te vertellen aan kinderen?
Geniet je ervan om samen met kinderen te spelen, opdrachtjes uit te voeren, te knutselen?
Wil je je graag inzetten om kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn in de kerk?
Dan ben je van harte welkom in het team van de Kinderkring

Iedereen kan meedoen. Wie kinderen in deze leeftijd heeft, maar ook wie die niet (meer) heeft; grootouders en ook jongeren. Het is ook mogelijk alleen de jongste groep te draaien of juist voor de oudste te kiezen. Een paar keer per jaar komt de leiding van de Kinderkring bijeen om samen na te denken over de invulling van bijzondere diensten, projecten en feestdagen. We gebruiken een leuke en gebruiksvriendelijke methode (Kind op Zondag), waarin verhalen en ideeën voor de verwerking staan. Je bent gemiddeld één keer per maand aan de beurt om met een van de groepen aan de slag te gaan tijdens de kerkdienst. Voor meer informatie: spreek gerust iemand aan van de Kinderkring of neem contact op met Berber de Jonge (berberdejonge@gmail.com)



Zomerpakkettenactie Present Zwolle Diaconieën werken samen

De diaconieën van de Oosterkerk en Adventskerk hebben in mei een paar keer een oproep geplaatst op hun website en in hun wekelijkse nieuwsbrief om deel te nemen aan de zomerpakkettenactie van Stichting Present Zwolle.

In de afgelopen jaren hebben beide diaconieën elkaar al opgezocht en een aantal keer samen vergaderd. Door de maatregelen betreffende Covid 19 is dit sinds maart 2020 niet meer gelukt. Toch zijn we elkaar niet uit het oog verloren en hebben we gezocht naar mogelijkheden van samenwerken. Zo hebben we besloten om, net als vorig jaar, in de Adventskerk en de Oosterkerk met een gezamenlijke oproep aandacht te vragen voor de zomerpakkettenactie van Stichting Present Zwolle. Misschien staan we er niet eens bij stil, dat niet alle Zwollenaren middelen hebben om iets extra's te doen of op vakantie te gaan. En wat betekent dat, als je de middelen niet hebt om bijvoorbeeld een dagje met je kinderen naar een attractiepark of dierenpark te gaan of dat je jezelf niet eens kunt verwennen met de aankoop van iets nieuws?

Plantjes voor de tuin

Stichting Present koppelt de gever en ontvanger aan elkaar en dan wordt tevens de wens van de ontvanger kenbaar gemaakt. De wens van een alleenstaande moeder met dochter waren plantjes voor in hun tuin achter hun huis. Daar verbouwen ze met veel liefde groente. Hun wens was om nieuwe tomaten- en komkommerplanten in de tuin te kunnen planten, evenals allerlei kruidenplanten. Het advies van Present is om tot maximaal € 50 te besteden en omdat er nog ruimte was in zowel het voortuintje als financiële ruimte, kregen ze voor de voortuin een mooie Hortensia.

Moeder en dochter waren ontzettend blij met de nieuwe planten. Het gaf extra glans aan zomaar een zomerse dag!

Goed ontvangen

Voor een andere alleenstaande moeder en dochter die het financieel niet breed hebben, is een pakket gemaakt met entreekaartjes voor Dinoland en een ijscadeaubon van Talamini. Die avond stuurde de moeder een mailtje waarin ze vertelde dat haar dochter heel blij was met het pakket en daarbij een foto van haar dochter op het terras; de eerste bolletjes ijs waren al op... Heel leuk om terug te horen dat het pakket zo goed was ontvangen!

Het positieve van deze actie is dat je de mensen zelf ontmoet, dat je ze een klein beetje leert kennen en dat je ervaart wat dit betekent voor de ander en voor jou. Het is om bovengenoemde voorbeelden, dat de beide diaconieën de actie van Present van harte ondersteunen. Volgend jaar gaan we deze actie van Stichting Present zeker weer onder uw aandacht brengen!

Petra Schep en Anna Oldenkamp

Wat is de zomerpakkettenactie ook alweer?

Leden van kerken in Zwolle stellen (al dan niet in groepjes), een persoonlijk zomerpakket op maat samen voor gezinnen in Zwolle die het niet breed hebben en voor wie de zomer niet zo'n leuke periode is. Om heen gaan mensen met vakantie en graag zou zo'n gezin zelf ook wel eens wat extra's doen, maar dat valt niet mee als je bijvoorbeeld, samen met je twee kinderen van € 70 in de week moet rondkomen. Met een persoonlijk pakket op maat wordt de zomer voor deze gezinnen net een beetje zonniger.

Kinderkring bouwt aan Toren van Babel

Hallo kinderen! In Klankbord hebben jullie een eigen rubriek: Ak en Ok, twee kinderen die samen van alles beleven. Deze keer kijken ze terug op een bijzondere zondag, toen het Bijbelverhaal over de Toren van Babel werd verteld door Dirk-Jan Steenberg en uitgebeeld door kinderen van de Kinderkring. Daar zijn mooie foto's van gemaakt die je hier nog eens kunt bekijken.

In de viering op deze zondag was er speciale aandacht voor de kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs zouden gaan. Zij namen afscheid van de basisschool en ook van de Kinderkring. Omdat ze nu 12plus zijn, kunnen ze meedoen met de jongeren van Provider.



Pakistaanse mensenrechtenactivist vertelt zijn verhaal in de kerk

Een man met een missie en een droom

Hij heeft een missie, Sohail Yafat: 'Stem geven aan de mensen die geen stem hebben, die niet worden gehoord. Want er zijn nog honderden, nee duizenden untold stories, verhalen die niet zijn verteld.' Hij heeft ook een droom, de Pakistaanse mensenrechtenactivist: de oprichting van een healing center, waar ex-gevangenen hulp en therapie kunnen krijgen. Op sociaal vlak, om hun weg in de maatschappij weer te vinden en aan werk te komen, maar ook psychisch, bij de verwerking van hun trauma's, na alle angst en verschrikkingen. 'Zo'n centrum is er in heel Pakistan niet', zegt Sohail. 'Over vijf jaar moet het worden geopend, om te beginnen in de vorm van een pilot, zodat we aan de overheid kunnen laten zien dat het werkt.'

Zowel zijn missie als zijn droom is voortgekomen uit Sohail's eigen, bittere ervaringen. Tussen 2001 en 2011 zit hij zelf in de gevangenis, opgepakt op vage verdenkingen. Zelfs nadat hij dankzij hulp van buitenaf is vrijgelaten, duurt het nog vijf jaar voor hij van alle blaam gezuiverd is. In zijn land, waar moslims de macht hebben en veruit in de meerderheid zijn, hebben christenen het zwaar. Zij hebben weinig rechten en krijgen snel de schuld van misdrijven. Fundamenteelistische groepen hebben het voorzien op andersgelovigen die op allerlei manieren worden vernederd en onderdrukt.



Op adem komen

En toch houdt Sohail van Pakistan en is hij niet van plan ergens anders asiel aan te vragen. Ook niet in Nederland, waar de mensenrechtenactivist van half april tot begin juli 'op adem mag komen', op uitnodiging van de organisatie Zwolle Shelter City. Wie het maar wil horen vertelt hij over zijn missie en droom. Hij krijgt onder meer te zien hoe in Nederland de reclassering is georganiseerd, in zijn ogen 'a beautiful system'. 'Ik ben verliefd geworden op Nederland', zegt hij lachend. 'Mensen voelen zich verantwoordelijk voor

elkaar. En ze klagen misschien wel, maar dat komt ook doordat ze altijd op zoek zijn naar nog beter.'

Film in de kerk

Een tijdelijk onderkomen in Zwolle vindt Sohail hij bij Martin Vosjan, lid van de Oosterkerkgemeente, die de Pakistaan ook meeneemt naar de kerk. Op zondag 4 juli is hij prominent aanwezig in de viering. In een korte film vertelt hij over de levensopdracht, die hij door zijn tijd in de gevangenis heeft gevonden. Ds. Iemke Epema leest zijn door haar in het Nederlands vertaalde verhaal voor. Sohail vertelt dat hij in de gevangenis getuige was van ernstige schendingen van de meest basale mensenrechten en dat er martelingen plaatsvonden. Hoewel hij ook zijn eigen trauma's moest verwerken, motiveerde hij zichzelf om sterk te zijn en andere gevangenen te begeleiden. Hij vertelde hen over het christelijk geloof en beloofde God dat hij gevangenen zou blijven helpen als hij zelf vrij mocht komen. Dat doet hij door hun belangen te behartigen, maar ook door samen met een huporganisatie pakketten te maken voor hun gezinnen. Die hebben zwaar te lijden onder de detentie van hun man en vader, die meestal de belangrijkste kostwinner is. Het hele gezinsleven gaat kapot en vooral de kinderen zijn het slachtoffer. 'Wij geven die pakketten niet als liefdadigheid, maar namens degene die in de gevangenis zit', aldus Sohail. 'Daarmee maak je het gezin blij en trots op hun man en vader, die zo weer deel uitmaakt van hun leven.'

Kinderkring

In de Oosterkerk schuift de forse Pakistaan ook aan bij de kinderen die op deze zondag meedoen aan de Kinderkring. De tafel ligt bezaaid met papier en stiften; de kinderen werken geconcentreerd aan kleurrijke tekeningen. Daar zal Sohail straks mee worden verrast, maar eerst beantwoordt hij uitvoerig de vragen van de kinderen. Zijn Engels wordt door de leiding van de Kinderkring telkens adequaat vertaald. De kinderen willen vooral weten hoe het was in de gevangenis. Sohail heeft maar liefst tien jaar vastgezeten,



terwijl hij onschuldig was en aanvankelijk niet eens te horen kreeg waarvan hij werd beschuldigd. Zelfs zijn naam werd niet uitgesproken.

Het gebeurt vaak in Pakistan, dat christenen zonder vorm van proces worden opgesloten, vertelt Sohail aan de kinderen. En in de gevangenis worden de christenen ook nog eens veel slechter behandeld dan de andere gevangenen. Als die kip eten, krijgen christenen alleen de botjes, verder zijn er bijna elke dag linzen, wat brood en dunne soep. Ze mogen water drinken, maar dat zo sterk vervuild dat ze er ziek van worden. Hij vertelt hoe hij de andere gevangenen kon steunen en dat ze uiteindelijk zelfs Kerst mochten vieren met elkaar.

Toekomst

Sohail geeft de kinderen een boodschap mee: 'Jij kunt het verschil maken. Door wat jij doet, kan de wereld een beetje mooier worden.' En hij zegt waarom hij het heel belangrijk vindt om met kinderen te praten: 'Jullie zijn de toekomst.' Dan krijgt hij van de kinderen de tekeningen, waarop veel vlaggen te zien zijn, Nederlandse en Pakistaanse. Sohail neemt ze mee naar zijn eigen kinderen, die hij tijdens de maanden in Zwolle alleen via Whatsapp heeft gezien en gesproken. Gelukkig gaat het goed met zijn gezin, maar Sohail heeft zich wel eens zorgen gemaakt. 'Een keer viel te verbinding weg en toen was ik meteen bang dat er iets was gebeurd.' Ook voor hemzelf blijft het gevaarlijk om in



Pakistan te leven en christen te zijn, maar aan weggaan denkt hij niet. 'Het is mijn land en mijn thuis. En daar moet mijn droom werkelijkheid worden.'

Door: Gery Bruins



Bij de foto's

1. *Ds. Iemke Epema leest de tekst voor bij de film van Sohail Yafat*
2. *De Pakistaanse mensenrechtenactivist beantwoordt in de Kinderkring vragen van de kinderen.*
3. *De kinderen maken tekeningen voor Sohail. Daan Vosjan is er heel geconcentreerd mee bezig.*
4. *'Al deze mooie tekeningen gaan mee naar Pakistan, naar mijn kinderen', belooft Sohail.*

Zwolle Shelter City

Sinds 2017 is Zwolle een van de zeventien steden in Nederland en daarbuiten die zich hebben aangemeld als Shelter City, een initiatief van de organisatie Justice and Peace. Mensenrechtenverdedigers krijgen een tijdelijke 'schuilplaats' aangeboden in een veilige omgeving.

Het programma biedt hun de mogelijkheid om een korte pauze te nemen, hun netwerk met organisaties in Nederland en in Europa uit te breiden, hun capaciteiten en vaardigheden te vergroten. Ook kunnen ze deelnemen aan psychologische welzijnssessies.

Voor Sohail Yafat was het bericht dat hij mocht deelnemen aan het programma als 'de eerste druppel regen na een lange, droge periode.' 'Dan ruik je de grond en voel je het leven.' Hij was zo blij dat de emoties hem bijna teveel werden; hij kwam zelfs met hartklachten in het ziekenhuis terecht. Maar zijn gebed om meer tijd te krijgen en de unieke kans om zijn missie en droom uit te dragen, werd verhoord.

In Zwolle zijn de Gemeente Zwolle en Hogeschool Windesheim partners van Shelter City. Meer informatie over de activiteiten van de organisatie is te vinden op www.sheltercity.nl/zwolle



Vrede voor dit huis

- 1 Vrede voor dit huis met lichtdoorschijnen muren,
beschutting voor de wingerd, de zwaluw bouwt haar nest.*
- 2 Vrede voor dit huis, gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid die in de morgen geurt.*
- 3 Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen om onderkomen vraagt.*
- 4 Vrede voor dit huis voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn.*
- 5 Vrede voor dit huis, wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen en God het licht behoedt.*

*Lied 819,
tekst: Andries Govaart,
melodie: Toon Hagen*