



CONTACTBLAD VOOR DE ADVENTSKERK- EN OOSTERKERKGEMEENTE

Klankbord

NAJAAR 2022 NR. 5



KLAAR VOOR DE STARTZONDAG

WELKOM TWEE NIEUWE KERKELIJK WERKERS

PROGRAMMA V&T 2022-2023

Informatie

Kerkgebouwen

Adventskerk, Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Beroepskrachten

Ds. Iemke Epema
dsiemkeepema@oosterkerk.nl, 038 454 23 66
Ds. Nelleke Eygenraam
dseygenraam@adventskerk.nl, 038 452 52 23
Ds. Hans Tissink
dstissink@adventskerk.nl, 038 337 44 06
Jenny Mooij, kerkelijk medewerker Pastoraat
jennymooij@hotmail.com, 06 40603185
Dirk Jan Steenberg, kerkelijk werker Jeugd en jongeren,
steenburger@kpnmail.nl, 038 466 24 33
Mark Schippers, kerkelijk werker Gemeenteopbouw
markschippers@outlook.com, 06 20 45 07 96

Scriba Adventskerk

scriba@adventskerk.nl

Scriba Oosterkerk

Klarieke Hop, Verhoefbelt 36, 8014 NZ Zwolle
tel. (038) 453 16 74, e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Websites

www.adventskerk.nl
www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

NL23INGB 0001158271 - t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
NL02INGB 0004776458 - t.n.v. Wijkkas Adventskerk Zwolle

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - Tel. (038) 421 75 96
Open van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl - Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten op www.adventskerk.nl of
www.oosterkerk.nl of in Gaandeweg

In dit Klankbord

Op de voorpagina

De foto op de voorpagina is gemaakt tijdens de Startzondag vorig jaar: de fietstocht begint bij de Oosterkerk.

Pagina 3:

Meditatie Aan tafel

Pagina 4:

Dienstenveiling voor twee goede doelen

Pagina 5:

Over het onderhoud van een kerkelijk rijksmonument

Pagina 6 en 7:

Kennismaking met twee nieuwe kerkelijk werkers

Pagina 8:

Klaar voor de Startzondag

Pagina 9, 10, 11, 12 en 13:

Het Programma V&T voor het nieuwe seizoen

Pagina 14:

Jeugdwerk AK en OK

Pagina 15:

Ak & Ok

Op de achterpagina lied 233 met een foto die gemaakt is door Paula Santbulte tijdens een avondmaalsviering in coronatijd in de Adventskerk.



Colofon

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerk, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden.

Oplage 3200 exemplaren

Redactie

Iemke Epema, Heleen Grimmus, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

Kopij

De volgende Klankbord verschijnt 21 november

Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk 21 oktober sturen naar: klankbord@adventskerk.nl

Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

Klankbord via e-mail?

U kunt Klankbord ook via e-mail ontvangen.

Ga hiervoor naar www.oosterkerk.nl of www.adventskerk.nl



Samen aan tafel gaan kan bijvoorbeeld tijdens Wat de pot schaft, de open maaltijd die elke maand in de Bagijnhof wordt gehouden. Jan Stellingwerff maakte deze foto op 29 juni.

Aan tafel

Aan deze meditatie begin ik op de eerste dag van mijn vakantie. Ik had het eerder willen doen, maar werd door Corona tijdelijk even stil gezet. Vanmorgen ben ik eerst met mijn dochter naar de stad gefietst om samen bij de Hema te ontbijten, om zo te vieren dat de vakantie is begonnen. Dat is al een jarenlange traditie, die ook door Corona werd onderbroken. Maar vandaag kan het weer.

Onderweg zegt ze dat het zo leuk is om met een lege maag door de stad te fietsen en je intussen te verheugen op een lekker ontbijtje. En dat ze zo hoopt dat er pancakes zullen zijn, die waren er een hele tijd niet meer, maar wie weet... En ja hoor, als we met onze dienblaadjes langs de vitrines schuiven, worden er net vers gebakken pancakes neergezet. Ze juicht. Even later zitten we met onze ontbijtjes tegenover elkaar. Ik geniet vooral van het plezier waarmee zij de pancakes verorbert.

Aan tafel, het is het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het komend seizoen. Wat kan het feestelijk zijn om samen te eten. Als je een ander ziet genieten van lekker eten smaakt het je zelf ook nog beter. In de Oosterkerk is er de mooie maandelijkse traditie van Wat de pot schaft. Mensen zitten met elkaar te eten in wisselende samenstelling en er komen vanzelf allerlei gesprekken op gang.

De tafel van samen, de tafel is gedekt, wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten. De tafel van samen, de tafel is gedekt. 't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Zo begint Lied 385. Niet voor niets is in de Bijbel de maaltijd vaak een beeld van het goede en gedeelde leven. Het leven in overvloed dat God ons schenkt, de tafel waaraan een plek is voor iedereen. Als dat leven in het gedrang komt, als er mensen worden geweerd, als er niet genoeg is om van te leven voor iedereen, wordt de schepping zelf bedreigd.

Net voordat ik met mijn dochter naar de stad fiets om samen te gaan ontbijten lees ik in de krant dat er nog meer hongersnood dreigt in de wereld. Het is een van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor graan niet kan worden vervoerd en dreigt te verkommen, en de armste landen door de oplopende energieprijzen nog verder in de problemen komen. Dat is een grote zorg die ons allemaal aangaat.

Laten we in het komende seizoen samen aan tafel gaan, om niet alleen het eten maar ook deze zorgen, die ons naar de keel kunnen grijpen met elkaar te delen, zodat we er niet alleen mee rondlopen. Laten we samen kijken wat wij kunnen doen om iets van deze nood te lenigen. Laten we samen dromen over hoe het goed kan komen, Lied 385 couplet 4:

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Ds. Iemke Epema



Op 8 oktober kan het weer:

Dienstenveiling ten bate van wijkkassen en zorgboerderij

Dit jaar, op zaterdag 8 oktober, vindt er weer een dienstenveiling plaats in SIO. In oktober 2019 is de laatste dienstenveiling gehouden. Zoals u allen weet, kwam er door Covid-19 een kink in de kabel. Alle activiteiten van de toen aangeboden en gekochte kavels hadden nog niet plaats gevonden. Een aantal daarvan is in het afgelopen voorjaar en zomer alsnog aangeboden. Nu kan het weer en worden de gemeenteleden van de Adventskerk en de Oosterkerk, die dit jaar aansluit bij de dienstenveiling, uitgenodigd om de veiling te bezoeken en op kavels te bieden.

We zetten de gang van zaken nog eens op een rijtje

De eerste dienstenveiling is gehouden in 2013. Het doel was enerzijds geld ophalen voor de wijkkas en anderzijds verbinding tussen gemeenteleden. Het goede doel van dat jaar was een dubbeldoel: Stichting Hoefijzer en Stichting GoedGezind.

Een kavel kun je kopen. Vaak betreft het een gezamenlijke activiteit, zoals: een wandeling, een fietstocht langs waterwegen, een vogelgeluidentocht, een lezing, film kijken, liedjes luisteren, kerst-sing-in, dansles, bierbrouwen, een zeiltocht of hulp bij een fotoboek maken, leren breien, video omzetten naar digitaal, een IKEA-kast in elkaar zetten, workshop wolvilten en heel veel kavels voor samen eten.

De dienstenveilingcommissie roept gemeenteleden op om kavels aan te bieden. Vanuit de eigen interesse van gemeenteleden ontstaat er een mooi en breed aanbod van kavels, met een ruime keuze.

De prijs van een kavel wordt meestal bepaald door de aanbieder. Als er naast het aankoopbedrag nog kosten bijkomen, staat dit vermeld bij de kavel. Denk bijv. aan het kopje koffie onderweg, of de kosten van de reis naar de plek van de rondleiding, of materiaalkosten.

De opbrengst is voor de wijkkas en een goed doel. Elk jaar wordt een ander doel gekozen. Zo hebben we de Straatdokter gesteund, stichting Geloven in Taal, de Bres,

Op zaterdag 8 oktober wordt de dienstenveiling gehouden in zaal 2 van SIO om 18.00 uur. De opbrengst is dit jaar voor zorgboerderij Molenzicht en de wijkkassen van de Adventskerk en de Oosterkerk. Om de dienstenveiling tot een succes te maken, vragen we u daarom om een kavel, dat wil zeggen een dienst of activiteit, aan te bieden. U kunt ook een dienst aanvragen, bijvoorbeeld: wie wil mijn dakgoten schoonmaken, of: wie wil mijn naaigoed verstellen? U kunt er zelf vast nog wel meer verzinnen.

Wie een dienst wil aanbieden of aanvragen, kan zich aanmelden op de website van de Adventskerk.

Ga naar: akdv.nl/ en log in of registreer je. Op de site is ook te zien welke kavels te koop zijn

De dienstenveilingcommissie
Tot ziens op 8 oktober

de Voedselbank, het Eetcafé. De betreffende organisatie wordt uitgenodigd om bij de koffie na een dienst, de cheque symbolisch in ontvangst te nemen. Zij kunnen de gemeente dan tevens iets vertellen over hun activiteiten.

Voorafgaand aan de dienstenveiling bood de Diaconie altijd een maaltijd aan, waarvoor u zich vooraf kon aanmelden. Vanwege nieuwe horecaregels hopen we daar begin september meer over te melden in de Kerkgroet en de Zondagsgroet.

De foto's zijn gemaakt tijdens een eerdere dienstenveiling en enkele van de activiteiten die daarop volgden.

Energietoeslag

Begin juli is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd naar € 1.300. Wie al een toeslag van € 800 heeft ontvangen, krijgt voor het einde van dit jaar € 500 extra uitbetaald. Zij krijgen hierover een brief met meer informatie. Wilt u weten of u voor energietoeslag in aanmerking komt, dan kunt u de informatie vinden op www.zwolle.nl/energietoeslag of u kunt bellen met 14 038.

Adviseur kerkrentmeesters Wim Aalbers druk met onderhoud Oosterkerk

De Oosterkerk is een kerkelijk rijksmonument en bij het onderhoud daarvan komt nogal wat kijken. Daarover vertelt adviseur kerkrentmeesters Wim Aalbers, al sinds de fusie van de Hoeksteenen de Oosterkerkgemeente in 2010 betrokken bij het beheer van de Bagijneshof en Oosterkerk.

Tijdens het fusieproces kwam onder meer de kerkzaal in beeld. Samen met Harm Bousema deden wij een voorstel voor de uitbreiding van het liturgisch centrum in de Oosterkerk, waarin elementen uit beide kerken moesten worden samengebracht. Liturgisch architect Pim van Dijk was bereid ons mee te nemen om samen met de gemeente tot een goed advies te komen. Nadat het ontwerp door de kerkenraad was goedgekeurd, werd het onder de bezielende leiding van Wim Woering uitgevoerd. In 2013 heb ik het project uitbreiding Bagijneshof getrokken. Architect Cor Haasjes maakte hiervoor een ontwerp, waarmee de kerkenraad na veel vergaderingen en financiële moeilijkheden akkoord ging. Na veel stof, ongemak en beperkingen, bijvoorbeeld bij het koffie drinken na de dienst, is de vernieuwde Bagijneshof in gebruik genomen.

Onderhoudsprogramma

Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters heb ik alle kerkgebouwen van de PGZ geïnspecteerd en in een meerjaren onderhoudsprogramma geplaatst. De kosten daarvan komen op de jaarlijkse begroting van de PGZ. Het jaarlijkse programma van onderhoudswerken voor de



Oosterkerk wordt opgesteld in overleg met Wessel van Berkum, adviseur College van Kerkrentmeesters. Voor de Oosterkerk voer ik de benodigde werkzaamheden uit.

Vorig jaar hebben wij overheidssubsidie aangevraagd voor werkzaamheden aan het kerkelijke rijksmonument. Over vijf jaar is een subsidie toegekend van 40% van de kosten. Dus dat geeft enige ruimte op de begroting. Dit jaar waren de zinken goten aan vervanging toe. Met de voorbereiding van dit karwei ben ik vorig jaar al begonnen, maar dat werk werd nogal wat uitgebreider en duurder dan verwacht. Niet alleen waren de prijzen in een jaar tijd sterk gestegen, ook de zinken goten aan de voormalige pastorie bleken aan vervanging toe te zijn. Bovendien zag ik na het plaatsen van de steigers, dat er schilderwerk op hoogte niet goed uitgevoerd was en dat het metselwerk op diverse plaatsen was aangetast door roestende balkankers. Boven kozijnen en in de overige muren kwamen veel scheuren tevoorschijn.

Brandpreventie

Ook de brandpreventie en alarmering in Bagijneshof en kerkzaal behoort tot mijn verantwoordelijkheid. Er zijn veel contacten met de brandweer om de nodige vergunningen te behouden. De brandmeldcentrale was niet goed opgeleverd en een noodplan ontvluchting was nog niet in werking. Samen met Henk ter Steeg heb ik een Noodplan geschreven en dit plan wordt binnenkort door de Kerkenraad goedgekeurd.

De (brand)veiligheid voor de kerkgangers en gebruikers van de Bagijneshof heeft eveneens voortdurend mijn aandacht. Alle ladders, trappen, verlengsnoeren, gereedschappen, brandblusmiddelen, de centrale

verwarming en traplift worden jaarlijks gekeurd en in een logboek aangegeven. Een voorbeeld is de jeugdzolder waar losse kussens en meubilair brandvertragend zijn behandeld. Alle ruimten in de Bagijneshof zijn voorzien van rookmelders.

De eisen van onder andere de brandweer zijn fors en daarom mogen alleen in de kerkzaal kaarsen branden die een vaste plek hebben in de kerkdienst. Er mag niet met brandende kaarsen worden gelopen.

Nieuwe sloten

De cv-installatie is enkele jaren geleden vervangen en in juli heeft de aannemer nieuwe sloten en cilinders geplaatst. De gastheren en -dames, predikanten en organisten hebben nieuwe sleutels gekregen. Met de werkgroep Groene kerk zoeken we naar mogelijkheden om de vloer van de kerkzaal te isoleren en dubbel glas aan te brengen in de voormalige pastorie.

En dan zijn er nog de dagelijkse dingen, zoals het verhelpen van een niet goed functionerende schuifwand of deuren die niet dicht gaan. Bij het klaren van deze klussen biedt Henk Selhorst de helpende hand. Al met al is er heel wat werk aan de winkel, maar ik ben dankbaar dat ik dit kan en mag doen.

Bij de foto's

Dankzij de verbouwing is er op het podium van het liturgisch centrum van de Oosterkerk plaats voor veel mensen, klein en groot. Bijvoorbeeld tijdens de Kerstmusical.

Voorjaar 2022: de Oosterkerk en de aanpalende pastorie staan in de steigers voor een uitgebreide onderhoudsbeurt.

Maak kennis met twee nieuwe kerkelijk werkers Jenny Mooij en Mark Schippers 'Het is een kwestie van zien waarheen de geest waait, en meebewegen op die wind'



Mark Schippers en zijn gezin: 'Ik sta overal voor open.'

Ze zijn jong, enthousiast en vanaf september in dienst bij de Adventskerk en de Oosterkerk: kerkelijk werkers Jenny Mooij en Mark Schippers. Hoe is het om als nieuweling in een bestaande gemeente te komen? Wat gaan zij doen? En waar kijken ze naar uit? Ze vertellen er graag meer over in Klankbord.

Jenny Mooij is 43 jaar, heeft een dochter van 12 en woont in Deventer. Daarin komt nu een belangrijke wijziging: 'Mijn vriend woont in Zwolle en vanaf september ben ik om de week bij hem', vertelt ze. 'De andere week ben ik met mijn dochter in Deventer. Zo woon ik straks in twee steden.'

Naast mensen staan

Jenny werkte tot haar komst naar de Adventskerk en de Oosterkerk bijna drie jaar als pastoraal medewerker in Gorssel en Epse. 'Ik heb de predikantenopleiding gedaan en kreeg tijdens die opleiding te maken met het onderdeel geestelijke verzorging', legt ze uit. 'Dat sprak mij enorm aan. Het gaat echt ergens over, je kunt daadwerkelijk naast mensen staan die soms in moeilijke situaties verkeren. Ik wist al vrij snel dat ik die kant op wilde en de afgelopen jaren heb ik me dan ook volop bezig gehouden met

pastoraat. De ervaringen die ik hiermee opdeed in Gorssel en Epse hebben mijn beeld alleen maar bevestigd. Toen de vacature voor kerkelijk werker bij de Adventskerk en de Oosterkerk voorbijkwam, werd ik daar dan ook meteen enthousiast van. Ik heb gesolliciteerd en ben blij dat ik ben aangenomen.'

Brede, open blik spreekt aan

Ook in de Adventskerk en de Oosterkerk gaat Jenny zich richten op het pastoraat. 'Daar heb ik heel veel zin in', vertelt ze. 'Ik ben natuurlijk nieuw in de gemeente, dus ik moet de mensen echt nog leren kennen, maar mijn ervaring is dat dit eigenlijk altijd goed komt als je er zelf moeite voor doet. En het is makkelijk dat je in deze tijd eenvoudig online diensten kunt terugkijken, dus dat heb ik al een paar keer gedaan. Maar ik heb ook verschillende diensten fysiek

bezocht, dat helpt toch bij het vormen van een beeld. Het is echt fijn als je even letterlijk sfeer kunt proeven. En wat ik tegenkwam, beviel me. De brede, open blik van de gemeente is iets waar ik mij goed in kan vinden. Volgens mij pas ik goed binnen de beide kerken. En ik hoop dat de gemeenteleden dat ook vinden.'

Ziekenzalving

Jenny heeft al kennisgemaakt met de beroepskrachten en ook was ze eens aanwezig op een borrel na een vergadering van de kerkenraad van de Oosterkerk. 'Dat waren beide positieve contacten', blikt ze terug. 'Voor mij is het heel leuk dat ik in een team met professionals kom te werken. Ik kijk er enorm naar uit om samen aan de slag te gaan en het pastoraat vorm te geven. Bijzonder vond ik om te zien dat er binnen de Adventskerk ervaring is opgedaan met ziekenzalving, een onderwerp waar ik toevallig mijn scriptie over heb geschreven!'

Geen ons-kent-ons in Zwolle

Een mooie overeenkomst, maar natuurlijk zijn er ook verschillen. Jenny: 'Ik werk nu in een dorp en dat zie je terug in de heersende cultuur. Het is echt ons-kent-ons. In een grote stad als Zwolle is dat uiteraard heel anders. Dat zal zeker in het begin best wel een beetje zoeken worden. Maar mijn ervaring is dat dat vanzelf wel goed komt, als je jezelf open opstelt en je verdiept in de gemeente en het kerkelijk gebied. Ik zal in ieder geval veel aanwezig zijn.'

Beter luisteren dan praten

Verbinden, dat is wat Jenny vooral wil doen. 'Bijvoorbeeld in de fusie tussen de Adventskerk en de Oosterkerk', vertelt ze. 'Maar ik kijk bovenal uit naar de ontmoeting met anderen. Ik hoop dat mensen hun verhaal bij mij kwijt kunnen. En dat mag gerust twintig keer hetzelfde verhaal zijn. Ik kan goed luisteren. Ik zeg altijd van mezelf dat ik beter kan luisteren dan kan praten.'

Gericht op middengeneratie

Jenny is niet de enige nieuwe kerkelijk werker voor de Adventskerk en de Oosterkerk: begin september startte ook Mark Schippers in deze functie. Hij heeft daarbij als aandachtsgebied Gemeenteopbouw en gaat zich richten op de groep 20- tot 50-jarigen. 'Iedereen is belangrijk in een gemeente', stelt Mark. 'Maar helaas zien we dat deze groep de weg naar de kerk moeilijk kan vinden. Dat hoeft op zich helemaal niet erg te zijn als mensen niet meer willen, maar vaak is het zo dat we als kerk niet op de goede manier aansluiten bij de behoefte van jonge mensen. Dan is de motivatie om naar de kerk te gaan weg. Ik wil graag met hen in gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Zo blijf je in contact en kunnen we samen zoeken naar waar de behoeften liggen en wat we daarin kunnen betekenen. En dat kan best iets heel anders zijn dan een viering op een zondagochtend in de kerk. Het kan ook bij mensen thuis op een heel ander moment. De vorm staat vrij, ik sta overal voor open.'

Kangoeroewoning

Mark weet waar hij over praat. Zelf is hij 40 jaar en woont hij met zijn vrouw en vier kinderen in Zalk. Hij deelt een

huis met zijn schoonouders, een zogenaamde kangoeroewoning. Mark: 'Het is heel gezellig en leuk zo met zijn achten, maar je kunt je voorstellen dat het ook behoorlijk druk en lawaaiig kan zijn. Sowieso zijn de jaren met jonge kinderen best pittig, die van mij zijn tussen de 2 en 10 jaar oud. Dan staat je hoofd niet altijd naar de kerk.'

Opbouwwerk in Amsterdam

Voor zijn komst naar de Adventskerk werkte Mark als interim-predikant in Akkrum nadat de vorige predikant vertrokken was. Daarvoor woonde hij acht jaar met zijn gezin in Amsterdam, waar hij meedraaide in een pioniersgroep in drie gemeentestichtingsprojecten. Mark: 'Ik weet dus hoe het is om met niks te beginnen en opbouwwerk te doen. In Amsterdam was de populatie natuurlijk wel anders dan in Zwolle; veel gemeenteleden hadden een buitenlandse achtergrond en waren als hoogopgeleide expat naar Nederland gekomen. In Zwolle is de kerk toch meer aanwezig dan in Amsterdam. Maar evengoed gaat het hier ook niet vanzelf. Wat blijft, is de behoefte om elkaar te ontmoeten. Om te delen wat je gelooft, waar je twijfel zit en wat dit voor jou betekent. Dit soort gesprekken lukt vaak niet op de zondag, maar dat kan dus ook heel anders vormgegeven worden.'

Pionieren is proberen

Alle drie de groepen in Amsterdam draaien nog steeds, dus Mark heeft goede moed: 'De ervaringen van toen komen nu bij de Adventskerk en de Oosterkerk ook weer van pas. Ik heb geleerd niet bang te zijn voor mislukkingen. Pionieren betekent tien dingen proberen en accepteren dat er maar eentje slaagt. Dat geeft niets; het waren tien goede pogingen. Het is een kwestie van uitproberen en kijken wat werkt. Van zien waarheen de geest waait, en meebewegen op die wind. Ik heb er zin in.'

Door: Heleen Grimmius



Jenny Mooy: 'Ik hoop dat mensen hun verhaal bij mij kwijt kunnen.'



Klaar voor de Startzondag!

De foto op deze pagina is een terugblik op de Startzondag 2021: gemeenteleden staan klaar om aan boord te gaan voor een rondvaart door de Zwolse stadsgrachten. Een andere groep maakte een gezamenlijke fietstocht. Een foto van de start daarvan siert de voorpagina van dit Klankbord.

Op zondag 11 september willen de leden van de Adventskerk en Oosterkerk opnieuw het seizoen feestelijk starten in aansluiting op de diensten in beide kerken. Als het mooi weer is gebeurt dat op een buitenlocatie, is het weer daarvoor te slecht dan wordt uitgeweken naar de Oosterkerk.

Het thema is Aan Tafel! Dat krijgt vorm in een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Ook aan eten en drinken wordt gedacht. Het laatste nieuws is te vinden op de websites van beide wijkgemeenten en op de kerkgroet/zondags-groet.

De organisatie is in handen van Ramon Vliegenthart, Joke Gosker, Dirk-Jan Steenbergen en Natasja Brand.

Een uitgebreid en divers programma

De gezamenlijke Raad V&T heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen met zowel terugkerende als nieuwe activiteiten. Het seizoenoverzicht ligt voor u. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. Vrijwel alle in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. Hiernaast maken we u graag attent op activiteiten die in breder verband van de Zwolse oecumene worden aangeboden. De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën en activiteiten hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de activiteiten. Graag ontvangen we uw aanmelding op het e-mailadres vermeld bij de activiteit, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de samenkomst. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2023 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl. Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch de regel dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het seizoen zullen details van enkele activiteiten volgen.

Namens de Raad V&T,
Christa Westerhof

VASTE KRINGEN

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaatsvinden op **zondagmiddagen** en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com

18+ gesprekskring Adventskerk

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met andere jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de 18+ gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals film, tekenen, kaartspel, bibliodrama, etc. We komen 1 keer in de 5 à 6 weken op een **zondagavond** bij elkaar van 19.30-21.30 uur. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl. Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een **dag** die ze **in overleg** vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring Oosterkerk



Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij een van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. We komen bij elkaar op de eerste donderdag van de maand van 20.00-22.00 uur. We lezen dit seizoen samen het boek **Onzeker Weten** van Rikko Voorberg en anderen. Je bent van harte welkom bij deze kring vanaf 30 jaar of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op **donderdag 1 sep.** Informatie en opgave bij ds. lemke Epema, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl

Levensthema's voor 60-plussers

We kijken ernaar uit om vanaf het najaar weer met een groep mensen van 60 jaar en ouder bij elkaar te komen en in gesprek te gaan rond levensthema's. Het woord zegt het al: het gaat om thema's die het dagelijks leven raken. Daar zoeken we altijd een Bijbelgedeelte bij en een lied en/of gedicht. We hopen op zes bijeenkomsten, elke derde donderdagochtend van de maand. De data zijn **donderdag 20 okt, 17 nov, 15 dec, 19 jan, 16 feb en 16 mrt** van 10.00-12.00 uur in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk). Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,50 per keer voor koffie/thee. Opgave per e-mail raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbinding. Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede setting om mensen te leren kennen of anderen uit te nodigen. Een groep kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal een keer per maand een avond of middag op **zo, ma, woe of do** bij een van de deelnemers thuis. Info bij Jelle Zijlstra, tel. 038-4542562 of jellezijlstra@telfort.nl of Harry Prins tel. 038-4531068 of harryprins70@gmail.com en/of www.oosterkerk.nl > Activiteiten > Groeigroepen (GGG).

Vacare-groep Zwolle stopt

Na ruim tien mooie jaren hebben wij, Siebren en Henk, om verschillende redenen besloten te stoppen met de leiding van de Vacaregroep. Op **woensdag 21 sep** van 20.00-21.15 uur komen we nog bij elkaar in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk) om samen met de groep tot een zo goed mogelijke afsluiting te komen. Siebren van der Zee (siebren@devanderzees.nl) en Henk Ottevanger (h.ottevanger@hetnet.nl)



GELOOFSVERDIEPING, ONTMOETING EN SPIRITUALITEIT

Vrouwen aan het Woord

Het komende seizoen hopen we weer op zeven woensdagochtenden met onze oecumenische vrouwengroep Vrouwen aan het Woord samen te komen in de gemeentesaal van de Lutherse Kerk. Het thema is: 'Onze zintuigen'.

De leiding is dit seizoen in handen van Nelleke Eygenraam, Margo Jonker en - voor het eerst- Carolien Riemersma. Zij volgt Louisa Vos op die is gestopt. Lieke van Houte heeft dit jaar een 'sabbatical'.

De data voor het komende seizoen zijn: 12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 15 maart (niet de tweede, maar de derde woensdag dus) en 12 april.

Inloop - met koffie of thee - vanaf 9.30 uur, we beginnen om 9.45 uur en sluiten af om 11.45 uur. De bijdrage per ochtend is 4 euro.

We werken eraan dat de bijdrage met een QR-code betaald kan worden, maar dat is een stroperig bureaucratisch proces. Voorlopig is het dus een kwestie van een mandje bij de ingang waarin de bijdrage gedeponereerd moet worden. Dit gebeurt op basis van vertrouwen.

Voor corona was er voor deze groep een wachtlijst, maar inmiddels is er weer plaats voor een aantal nieuwe leden. Aanmelden kan via het mailadres: khouweling@xs4all.nl Wie het eerst komt...

Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een 'gewone' tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema voor komend seizoen is 'Wensen, dromen, idealen'. We hopen bijeen te komen op **donderdag 27 okt, 10 nov en 1 dec**, telkens van 10.00-12.00 uur in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk). Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,50 per keer voor koffie/thee. Opgave per e-mail raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis

... voor wie op zoek is naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen. Telkens wordt de lezing behandeld van 'de komende zondag', ingeleid door een predikant. Iedere dinsdagavond staat op zichzelf. U kunt dus één keer komen, of vaker. Data: **dinsdag 30 aug en 6 sep**. En in **okt + nov** 6 keer met Elisa-verhalen. Spannend! Het leerhuis duurt van 20.00-21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherse kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee. Informatie op de website: <https://www.elkz.nl> of per e-mail: leerhuis@elkz.nl

Programma V&T 2022-2023

OECUMENISCHE VERNIEUWING

Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op **zondag 18 sep**, aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek, aanvang 9.30 uur. Tijdens het weekend van **29 en 30 okt** vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Jan Groot en ds. Hans Tissink. In de Dominicanenkerk gaat ds. Iemke Epema voor samen met pastor Josephine van Pampus.

Het verhaal gaat

Elke tweede **dinsdagmiddag** in de maand (te beginnen op **11 okt** om 13.30 uur) is er in de Oosterkerk een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie *Het verhaal gaat*... Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl

Zin in film



Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempis-parochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de film begint. Er is geen pauze. Na iedere film is er, voor wie wil, een nagesprek. De eerste avond met de film *Atonement* vindt plaats op **donderdag 8 sep**, bij mooi weer in de kloostertuin. Op **27 okt** zal de film *Perfetti Sconosciuti / Perfect Strangers* worden vertoond in het koor van de kerk (kleed u warm aan!) en op **1 dec** *Flee*. In 2023 zijn te zien op **19 jan** *Petite maman* en op **23 mrt** *There is a place on earth*. De entree bedraagt € 7,50 inclusief de consumptie.

Filmavond Oosterkerk



In het kader van de Vredesweek wordt de film *This Is Exile: Diaries of Child Refugees* vertoond. Het is een documentaire uit 2015, die een klein uur duurt. Emmy Award-winnaar Mani Yassir Benchelah filmde gedurende een jaar het dagelijks leven van Syrische kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon, die in hun eigen woorden vertellen hoe zij omgaan met verlies, ontberingen en gebroken dromen. Dit is wat oorlog teweegbrengt. Na afloop van de film gaan we onder leiding van ds. Iemke Epema met elkaar in gesprek over wat we hebben gezien. De film wordt vertoond in de Oosterkerk op **donderdag 22 sep** om 20.00 uur. De toegang is vrij en vooraf aanmelden is niet nodig. Van harte welkom bij deze film over en voor verschillende generaties.

Leeskring over de brieven van het Nieuwe Testament

Sinds enkele jaren is er vanuit de Waalse kerk in Zwolle een Bijbelkring onder leiding van haar predikant, Riemer Roukema. Na allerlei brieven uit het Nieuwe Testament gelezen te hebben, gaan we wellicht ook eens oudtestamentische gedeelten bespreken. De keuze wordt in overleg gemaakt. De kring bestaat uit leden van diverse kerken, protestants en katholiek. Bij mooi weer komt de groep eenmaal per twee (of soms drie) weken bijeen, op **maandagmiddag** 15.00 uur aan de Spoolderbergweg 8 in de tuin van de gastvrouw. Bij regenachtig of koud weer biedt de Waalse kerk onderdak: Schoutenstraat 4. Belangstelling? Neem dan contact op met de inleider: tel. 038-4533557 of (bij voorkeur) per e-mail: rroukema@pthu.nl

Leeskring

Na twee jaar pauze is het weer mogelijk een leeskring aan te bieden, ditmaal over het boek 'Grote Woorden' van Martien Brinkman. De grote woorden uit de christelijke traditie zoals schepping, dood, schuld en bevrijding worden tegen het licht gehouden. Dat gebeurt telkens aan de hand van een gedicht. De leeskring vindt plaats in de Oosterkerk. De data zijn: **dinsdag 1, 8, 15 en 22 nov**, aanvang steeds om 20.00 uur. De begeleiding is in handen van ds. lemke Epema en ds. Ale Pietersma. De kosten zijn € 2,- per keer, inclusief een kopje koffie of thee. Het is de bedoeling dat u het boek (nieuwprijs € 19,99) zelf aanschaft. Informatie bij ds. lemke Epema, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl en opgave (graag voor 15 okt) via raad.vent@adventskerk.nl

EENMALIGE ACTIVITEITEN EN KRINGEN

Onderweg gaat de hemel open



Deze avond staat in het teken van pelgrimeren. Hans Schoorlemmer vertelt in verhalen en beelden over zijn pelgrimsreizen naar Santiago de Compostella. Afgelopen voorjaar liep hij de camino van Sevilla naar Santiago, in 2006 die van St Jean-Pied-de-Port naar Santiago. Zijn verhalen en beelden gaan over zijn pelgrimsreis, maar ook over de pelgrimsreis die ieder van ons maakt. Er is ruimte voor vragen en reacties. Van harte welkom! De datum is **donderdag 29 sep** om 19.30 uur in de Oosterkerk. Opgave per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl

'Kwetsbaarheid'

Annie Hasker, geestelijk verzorger en klinisch ethicus in Isala en gemeentelid van de Oosterkerk zal een ochtend verzorgen rond het thema 'kwetsbaarheid'. Na een korte inleiding vanuit haar ervaring als ziekenhuispastor zullen we in gesprek gaan over de vraag wat kwetsbaarheid voor ons betekent en hoe we daar als gelovig mens en als gemeente mee willen omgaan. De datum is **donderdag 30 mrt** om 10.00 uur in de Oosterkerk. Opgave kan per e-mail raad.vent@adventskerk.nl

Bibliodrama – een eigentijdse vorm van Bijbelse spiritualiteit

Voor hen die samen willen zoeken naar verdieping van geloof en leven organiseren we bibliodrama. In bibliodrama gaat het om drie verhalen: het Bijbelverhaal, het verhaal van je eigen geloof en twijfel, en het verhaal van de ander, waar je dichterbij wordt gebracht. Hoe gaat het in zijn werk? We lezen een verhaal, praten over wat ons raakt of steekt, we doen een 'belevingsspel' (geen toneel) en bespreken wat we hieraan hebben beleefd. Bij voldoende belangstelling worden meerdere avonden georganiseerd. De datum is **maandag 31 okt** van 19.30-22.00 uur in de Oosterkerk. De begeleiding is in handen van Hans Schoorlemmer en Dirk Lagerweij. Aan deze eerste avond zijn geen kosten verbonden. Opgave per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl Max. 15 deelnemers.

Molukse Kerk

De Molukse Kerken in Nederland en hun wortels op de Molukken, een zoektocht naar...! Molukse Kerk(en) in Nederland - een link met een koloniaal verleden. Bert Letwory zal het een en ander aanstippen over onder andere de achtergronden. Ook is er volop gelegenheid voor gesprek. Iedereen is van hartelijk welkom! Deze zoektocht zal zijn op **woensdag 8 en 15 maart** van 20.00-21.45 uur in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 (bij de Adventskerk). Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave per e-mail: raad.vent@adventskerk.nl Max. 15 deelnemers.

Theologisch eetcafé

Het theologisch eetcafé wordt komend seizoen weer voortgezet. Het thema dit seizoen is 'de zeven werken van barmhartigheid'. De sprekers zijn geen predikanten, maar ervaringsdeskundigen uit de verschillende wijkgemeentes. Zij spreken zich uit over de actualiteit. Dit gebeurt op de tweede woensdag van de maand op een nog aan te kondigen plaats. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30 uur met inloop en een drankje. Van 18.00-18.10 uur wordt het thema kort, flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30 uur gaan we aan tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 19.30 uur wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. In het najaar zijn er twee bijeenkomsten:

- **Wo 12 okt** diaconaal consulent Wim van Ree over de hongerigen voeden
- **Wo 9 nov** justitiepastor Maaïke Boersema over de gevangenen bezoeken

Voor aanmelding en informatie zie eind september de Zondagsbrieven en websites van de wijkgemeentes.

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert



Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons in zes avonden inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt.

We zullen ontdekken hoe je vanuit zijn thema's stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Wat motiveert je om te verduurzamen, welke keuzen maken meer en minder verschil en hoe kun je verduurzamen en een eerlijke verdeling verbinden? We maken kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en we krijgen vuistregels om je energiegebruik, eten, wonen, kleding en spullen te verduurzamen. We dromen tenslotte met een student sustainability van een mooie duurzame toekomst.

Elke avond maken we kennis met een thema van Franciscus door in gesprek te gaan en/of een meditatieve oefening. Daarna gaan we met een duurzame oefening bij het thema aan de slag. We wisselen ideeën uit en je kunt elkaar helpen om een duurzame leefstijl te vinden die bij jou en je levensituatie past. Een leefstijl die plezier geeft omdat je leeft uit je inspiratie of geloof. Een leefstijl die je verbindt met velen die werken aan een duurzame planeet. Van harte welkom om mee te doen, want samen verduurzamen is erg leuk!

Cursusboek

We werken met het nieuwe cursusboek van de auteur Corinne Groenendijk, VerduurSamen met Franciscus. Naar een groene en geïnspireerde leefstijl, dit verschijnt eind augustus 2022.

In dit nieuwe project verbinden we mystieke gedachten van Franciscus van Assisi (voorloper van de Moderne Devotie) met de huidige ontwikkeling van een groene spiritualiteit en duurzame leefstijl. Welke franciscaanse waarden kunnen ons gedrag vandaag verduurzamen?

Dit inspirerende project van zes bijeenkomsten staat onder leiding van Hans Tissink. De kosten voor deze cursus bedragen 55 euro p.p. inclusief cursusboek, koffie en thee. De avond wordt gehouden in de Bagijnehof, Koewegje 2 van 20.00 uur tot 22.00 uur.

U kunt zich aanmelden via www.ontmoetingshuismoderne-devotie.nl en het overmaken van 55 euro op ons rekeningnummer NL 71 INGB 0007 825 541. Aanmelden kan alleen voor de totale cursus.

Data en deelthema's

Dinsdag 4 oktober 2022: Vreugde, 1 november: Kwetsbaarheid, 6 december: Vrede, 10 januari 2023: Eenvoud, 7 januari: Stilte en 4 april: Duurzaamheid.



Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie is een pioniersplek in Zwolle die onder leiding van een pioniersteam 'zelfstandig' functioneert en die ondersteund wordt door de landelijke PKN en de Protestantse Gemeente Zwolle. Hebben onze avonden jou de afgelopen jaren geïnspireerd? Heb je genoten en wil je meer weten van de Moderne Devotie? Houd je van geschiedenis, gezelligheid en wil je andere mensen ontmoeten?

Bekijk dan ons nieuwe seizoensprogramma op onze website, www.ontmoetingshuismoderne-devotie.nl.

Het programma voor het seizoen 2022–2023 heeft een zeer divers aanbod en biedt voor elk wat wils. Naast de bekende gespreksavonden met vooraf een maaltijd organiseren we in het najaar onder andere een korte cursus over duurzaamheid en geloven, zijn er diverse thema bijeenkomsten met interessante sprekers en staan er stiltewandelingen in de buitengebieden van Zwolle gepland. Contactadres: info@ontmoetingshuismoderne-devotie.nl. Informatie en aanmelding via de website.

Jeugdwerk AK en OK: niet elkaars concurrent

Het jeugdwerk in de Adventskerk en Oosterkerk wordt steeds meer op elkaar afgestemd. We schuiven alles nog zeker niet helemaal in elkaar, maar proberen wel steeds iets meer samen te werken en in ieder geval niet elkaars concurrent te zijn.

Op 1 september heeft voor het eerst de afstemming centraal gestaan in een gezamenlijke vergadering met alle vrijwilligers die bij het jeugdwerk in onze wijkgemeentes betrokken zijn. Als vrijwilligers hopen wij dat deze avond een goed vervolg krijgt!

Wat is er allemaal te doen?

Om te beginnen is er **voor de kinderen in de basisschoolleeftijd** en hun ouders in de Adventskerk elke eerste zondag van de maand een gezinszondag. Deze viering draait vooral om het basisschoolkind; er is voor die leeftijdsgroep in elk geval een grote activiteit in het thema van de viering. In de Oosterkerk is er elke zondag kinderkring. In november wordt er een Kerk-School-Gezinsdienst gehouden en in januari of februari een dienst voor groep 7 en 8. En verder zijn er met Kerst en Pasen kindervieringen.



Voor de tieners

is er in de Adventskerk de eerste zondag van de maand, de gezinszondag, XL. Een soort tienernevendienst. Met veel werkvormen staan we met de tieners stil bij thema's en/of Bijbelverhalen. Soms sluit dit aan bij het thema van de viering.

In de Oosterkerk is er voor de tieners de eerste en de derde zondag van de maand Provider. Parallel aan de eredienst is er een bijeenkomst op de net vernieuwde zolder. Daar staan we stil bij verhalen uit de Bijbel en/of een thema. Op de derde zondag kunnen de tieners van de Adventskerk aansluiten.

Provider en kamp

Een keer in de maand is er op vrijdagavond een tieneractiviteit, vooral gericht op ontmoeting en vermaak. We proberen mee te doen aan landelijke tieneractiviteiten waarin groepen 'tegen elkaar' spelen zoals Sirkelslag.

Een keer per jaar gaan we op kamp en dat is een combinatie van inhoud en vermaak. We proberen daar ook een viering van te maken die we in een van de twee kerken uitvoeren.

Voor een overzicht van alle activiteiten: kijk op de websites van beide wijkgemeentes en op: www.facebook.com/AdventskerkZwolle



Wie verstopt zich hier?

Ben jij ook zo benieuwd wat er tevoorschijn komt als je met een pen of stift alle cijfertjes hebt gevolgd? Begin maar gauw met nummer 1 en ga door tot je bij nummer 115 bent gekomen. Je kunt de tekening ook nog mooi inkleuren.



Aan tafel

*Wat klaarstaat op de tafel,
het goede van het land,
gaat hier met alle liefde
van hand tot hand.*

*Wij zegenen U, Vader,
als gastheer in de kring:
genoeg is er voor vriend en
voor vreemdeling!*

*O bron van alle leven
bewaars ons voor elkaar.
Uw goedheid is het licht, wij
uw kandelaar!*

Lied 233

*tekst: Sytze de Vries
melodie: Christiaan Winter*

