



CONTACTBLAD VOOR DE ADVENTSKERK- EN OOSTERKERKGEMEENTE

Klankbord

NAJAAR 2023 NR. 9

GA MEE!

ADVENTSKERK-OOSTERKERKGEMEENTE

PROGRAMMA BEZINNING & INSPIRATIE 2023-2024

Informatie

Kerkgebouwen

Adventskerk, Talmapplein 2, 8014 AC Zwolle
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Beroepskrachten

Ds. Iemke Epema
dsiemkeepema@oosterkerk.nl, (038) 454 23 66
Ds. Nelleke Eygenraam
dseygenraam@adventskerk.nl, (038) 452 52 23
Ds. Hans Tissink
dstissink@adventskerk.nl, (038) 337 44 06
Jenny Mooij, kerkelijk medewerker Pastoraat
jennymooij@oosterkerk.nl, 06 213 841 26
Dirk Jan Steenbergen, kerkelijk werker Jeugd en jongeren,
steenburger@kpnmail.nl, (038) 466 24 33
Mark Schippers, kerkelijk werker Gemeenteopbouw
markschippers@adventskerk.nl, 06 204 507 96

Scriba Adventskerk

Anneke van der Meulen, Westenbergmate 53, 8014 MG Zwolle
tel. 06 537 205 39
scriba@adventskerk.nl

Scriba Oosterkerk

Klarieke Hop, Verhoefbelt 36, 8014 NZ Zwolle
tel. (038) 453 16 74
scriba@oosterkerk.nl

Websites

www.adventskerk.nl
www.oosterkerk.nl
Vanaf 10 september: www.adventskerk-oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

NL23INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
NL02INGB 0004776458 t.n.v. Wijkkas Adventskerk Zwolle

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - tel. (038) 421 75 96
Open van maandag t/m donderdag 8.30 – 12.00 uur
E-mail: administratie@pknz zwolle.nl - website: www.pknz zwolle.nl

Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten op www.adventskerk.nl of www.oosterkerk.nl of in Gaandeweg

In dit Klankbord

Op de voorpagina

Tijdens de openluchtdienst 2022 mochten de kleinste kinderen bellen blazen met Myrthe Honing. Meer over de openluchtviering op de Startzondag 2023 op pagina 8.

Pagina 3:

Meditatie Ga mee!!

Pagina 4 en 5:

Diaconaal over de Werkgroep Schwerin en de Dienstenveiling

Pagina 6:

Kennismaking met Robert Helder

Pagina 7:

Op 10 september gaat Adventskerk-Oosterkerkgemeente van start

Pagina 8:

Viering Startzondag in de open lucht

Pagina 9, 10, 11 en 12:

Een nieuw seizoen Bezinning & Inspiratie

Pagina 13 en 14:

Ontmoetingshuis Moderne Devotie
Klankbord is gratis, maar kost wel geld

Pagina 15:

Ak & Ok laten je buitenbeentjes zoeken

Op de achterpagina

Het gedicht 'Dan nog' van de onlangs overleden Huub Oosterhuis, met op de achtergrond een werk van Tom Waterreus, de Zwolse beeldhouwer die in wrakhout kunst zag. Gefotografeerd door Gery Bruins in het Stedelijk Museum Kampen.



Colofon

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerk, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden.
Oplage circa 3000 exemplaren

Redactie

Iemke Epema, Heleen Grimmius, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

Kopij

De volgende Klankbord verschijnt omstreeks 20 november.
Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk vrijdag 20 oktober sturen naar: klankbord@adventskerk.nl

Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

Klankbord via e-mail?

U kunt Klankbord ook via e-mail ontvangen. Ga hiervoor naar www.oosterkerk.nl of www.adventskerk.nl

Ga mee!!

'Ga mee!' Dat is het jaarthema van de PKN. Er is nogal wat op gemopperd op dit jaarthema. Te breed, te weinig gericht op geloof, te weinig 'Bijbels'... En zo meer.

Ga mee!! Is dat nu een uitnodiging of een opdracht? Een gebiedende wijs? Als gebiedende wijs klinkt het dwingend. Alsof een politieagent je betrapt heeft op een overtreding. Je moet wel. Je hebt geen keus. Politie...Volgen... Politie... Volgen
Als uitnodiging ga je er meer van uit dat het leuk is waar je heen gaat. Ga mee! Kom maar, het is mooi, het is goed, het is leuk wat we gaan doen of waar we heen gaan. Dan heb je een keuze. Mee gaan of niet.

Vroeger, toen ik jong was, lang geleden dus, liep ik nogal eens mee in demonstraties. Met name tegen kernwapens en voor de vrede. In sommige gevallen trok zo'n demonstratie dan veel bekijks. Waarom begreep ik nooit zo goed. Zo bijzonder was het nou ook weer niet. Tegen die 'toeschouwers' zongen wij dan altijd de uitnodiging:
'Blijf daar niet zo lullig staan,
Kom erbij en sluit je aan.'
Niet dat dat ooit gebeurde. Toeschouwers gingen zelden op die uitnodiging in. Maar wij gingen ook vredelievend verder op weg.

Maar 'Ga mee met de kerk'. Waar gaan we dan heen. Waar naar toe? Is de kerk leuk? Wat is er met en in de kerk eigenlijk te doen? Waar draait het om in de kerk?
Geloof... maar waar vind je dat nog? Of draait het meer om de ontmoeting?
Ik heb weleens aan de gemeente in Apeldoorn gevraagd om vrienden of vriendinnen mee te nemen of uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Daar kwam niet veel respons op. De kerk heeft een imago probleem. Eerlijk is eerlijk, en zeker bij relatief jonge mensen.

'Ga mee!' is een uitnodiging en tegelijk een opdracht om iets aan dat imago te doen. Zorgen dat we als kerk naar buiten laten zien waar we voor willen staan, al lukt dat niet altijd. De activiteiten van het ontmoetingshuis zijn daar voorbeelden van. Van betekenis willen zijn voor alle mensen, niet alleen de kerkgangers. Dat is meer dan alleen kerkdiensten houden. Meer dan gespreksgroepen hebben of leerhuizen. Laten we daaraan werken zodat de mensen die de kerk verlaten hebben of er misschien niet zoveel mee hebben de kerk opnieuw gaan waarderen.
En dan kunnen we zingen!

Dirk Jan Steenbergen

*Ga je mee? Zeg niet 'nee',
Maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!*

*Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.*

*Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.*

*Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?*

Geregeld zegt de kerk 'Ga mee' tegen jongeren, bijvoorbeeld om mee te gaan op kamp naar Ameland. Tijdens zo'n kamp werd deze foto genomen.

Werkgroep Schwerin ging door, ook na de val van de Muur

‘We hebben elkaar over en weer iets waardevols te bieden’

Elke historicus weet: in veertig jaar tijd kan er veel veranderen. De inwoners van Schwerin, een stad in voormalig Oost-Duitsland, kunnen daar als geen ander over meepraten. De val van de Muur in 1989 veranderde hun leven radicaal. Wat bleef, is de hechte vriendschap met leden van de Adventskerk. Gea Kramer is een van hen.



‘Het eerste contact met Schwerin dateert van rond 1985’, vertelt Gea. ‘In die tijd had de Oosterkerk een zuster-gemeente in Oost-Duitsland. Dat liep heel goed, maar daar in de buurt was ook een andere gemeente die daar interesse in had: de Petrusgemeente in Schwerin. De Oosterkerk bracht ons met elkaar in contact en zo is het begonnen.’

Open armen

Gea kent het verhaal over de oorsprong van het contact met Schwerin vooral van anderen. Zelf sloot ze zich in 2009 aan. ‘Maar dat geeft niks. Ik heb in de loop van de jaren heel wat contacten opgebouwd. We proberen ieder jaar een keer die kant op te gaan en altijd als we er zijn, worden we met open armen ontvangen. Zo bijzonder is dat.’

In de buurt

De eigen blik verbreden, dat was in 2009 de reden dat Gea zich aansloot bij de contactgroep Schwerin. ‘Ik wilde graag andere mensen ontmoeten’, blikt ze terug. ‘Niet alleen in Zwolle of in mijn eigen kerk, maar juist ook daarbuiten. Het contact met de Petrusgemeente voorziet in die behoefte. Het is een evangelische gemeente, dus heel anders dan de Adventskerk, maar het voelt voor mij altijd als een warm

bad. Als we daar komen, wordt er van alles georganiseerd. In Zwolle houden we de dingen graag in de buurt, maar in Duitsland, waar de afstanden groter zijn, is het geen enkel punt om een excursie te organiseren waar je twee uur voor moet rijden. Daardoor hebben we in de loop van de jaren natuurlijk wel veel van de omgeving gezien.’

Streng grenscontrole

Inmiddels draait het in de contactgroep Schwerin vooral om de gezelligheid en de ontmoetingen. Maar dat was in het begin wel anders, weet Gea: ‘Het was nog voor de val van de Muur. De mensen in Schwerin waren arm en leefden onder een regime van repressie. Als we vanuit de Adventskerk die kant op gingen, namen we zoveel mogelijk goederen mee. Overal was gebrek aan, dus alles was welkom. Tegelijkertijd konden we veel minder meenemen dan we zouden willen, want bij de grens werd streng gecontroleerd. Het kon zomaar gebeuren dat de bus aan de kant werd gezet en de groep uren werd opgehouden. Dan moest er zogenaamd nog ergens een stempel worden gezet. Het miste iedere inhoudelijke grondslag, het was puur bedoeld als ontmoediging.’

Tulpen

Ook voor de inwoners van Schwerin kon de goedbedoelde hulp uit Zwolle verkeerd uitpakken. Gea: ‘Ooit brachten we tulpenbollen mee. Die werden door de ontvangers in de voortuin geplant. Toen de lente aanbrak en de tulpen op kwamen, werd dat als verdacht aangemerkt: hoe kwamen deze mensen aan tulpen? Het leidde meteen tot controles. Van mensen in Schwerin hoor ik nog altijd hoe beangstigend die tijd was. Je wist nooit wie je kon vertrouwen: je kon door iedereen worden verraden, zelf door mensen uit je eigen kerk.’

Uitkijktorens

Na 1989 veranderde er veel in Duitsland, ook in Schwerin. ‘Het is nog steeds geen welvarend gebied’, zegt Gea ‘maar het is gelukkig niet meer te vergelijken met vroeger. Het is



natuurlijk één Duitsland geworden. Voor mij als bezoeker geldt dat de geschiedenis van de DDR eigenlijk niet meer voelbaar is. Langs de weg passeren we bijvoorbeeld soms een uitkijktoren. Ik vind het altijd goed als ik daarop gewezen wordt, want anders zouden we er zo aan voorbij rijden. Hoewel ik vaak in Schwerin geweest ben en de verhalen heb gehoord, is het voor mij als Nederlandse uiteraard niet voor te stellen hoe het is om gebukt te gaan onder het regime van de DDR. Gelukkig maar!

Laagdrempelig contact

Nu de leden van de contactgroep Schwerin steeds meer op leeftijd raken, worden ook de bezoeken aan Schwerin lastiger. 'Er zijn steeds minder mensen die de reis maken', zegt Gea. 'In het begin gingen we met een volle touringcar die kant op, maar vorig jaar waren we nog maar met z'n drieën. We proberen het contact zo laagdrempelig mogelijk te maken. Je hoeft niet van vroeger uit al betrokken te zijn bij Schwerin, ook als je nu voor het eerst wil aansluiten ben je van harte welkom.' Duidelijk is dat de contacten ook nu nog over en weer in een behoefte voorzien. Gea: 'In de loop van de jaren is het contact uitgegroeid tot een vriendschap.

Toen het lastiger werd om fysiek bij elkaar op bezoek te gaan, hebben we het weleens gehad over of we niet een keer moesten stoppen. We hebben de mogelijkheid overwogen om met een mooi ritueel afscheid te nemen, maar uiteindelijk wilde niemand dat. En waarom zouden we ook? We hebben elkaar over en weer iets waardevols te bieden.'

Er zijn voor elkaar

Maar wat is dat dan precies? Gea denkt even na en besluit dan: 'Bemoediging. Gewoon er voor elkaar zijn, daarin schuilt die bemoediging. Ik hoop dat we dat nog heel lang vol kunnen houden met elkaar.'

Door: Heleen Grimmius

Bij de foto's

Gea Kramer bezoekt de zustergemeente nog regelmatig.

In Schwerin, de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, is het slot aan het meer een belangrijke bezienswaardigheid. Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van koningin Wilhemina, werd hier geboren.

Dienstenveiling op zaterdag 14 oktober

Net als vorig jaar wordt er weer een dienstenveiling gehouden, deze keer op zaterdag 14 oktober, om 18.00 uur in SIO. Gemeenteleden van de Adventskerk-Oosterkerk gemeente worden uitgenodigd de veiling te bezoeken en te bieden op de kavels die worden aangeboden. De dienstenveiling, die voor het eerst plaats vond in 2013, heeft enerzijds als doel geld in te zamelen voor de wijkkas en een ander goed doel, anderzijds brengen de activiteiten gemeenteleden op bijzondere manieren met elkaar in contact.



De dienstenveilingcommissie roept gemeenteleden op om kavels aan te bieden. Als gemeenteleden vanuit hun eigen interesse en vaardigheden diensten aanbieden, kan er een breed aanbod aan kavels ontstaan en hebben kopers een ruime keus.

De prijs van een kavel wordt meestal bepaald door de aanbieder. Als er naast het aankoopbedrag kosten bijkomen, staat dit vermeld bij de kavel. Denk bijvoorbeeld aan het kopje koffie onderweg, of de kosten van de reis naar de plek van de rondleiding, of materiaalkosten.

Kavels kopen

Bezoekers van de veiling kunnen kavels kopen. Vaak gaat het om een gezamenlijke activiteit, zoals een wandeling, een fietstocht langs waterwegen, een vogelgeluidentocht, een lezing, film kijken, liedjes luisteren, kerst-sing-in,

dansles, bierbrouwen, een zeiltocht of hulp bij een foto-boek maken, leren breien, video omzetten naar digitaal, een IKEA-kast in elkaar zetten, workshop wolvilten en heel veel kavels voor samen eten. Gemeenteleden kunnen ook een dienst aanvragen, bijvoorbeeld: wie wil mijn dakgoten schoonmaken, of: wie wil mijn naaigoed verstellen?

Wie een dienst wil aanbieden of aanvragen, kan zich aanmelden via een speciaal voor de Dienstenveiling ingerichte website. Zodra deze site in de lucht is, wordt het adres via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

Bij de foto's

De foto's zijn gemaakt tijdens activiteiten die werden aangeboden op eerdere dienstenveilingen. Toen werd er onder meer gewandeld en gezeild met elkaar.



Robert Helder eerste voorzitter kerkenraad Adventskerk-Oosterkerkgemeente

‘Er zal zich een nieuwe, gezamenlijke identiteit ontwikkelen’

Als je Robert Helder vraagt of hij zich thuis voelt in de Oosterkerk, hoeft hij geen seconde na te denken. ‘Jazeker’, klinkt het volmondig, ‘een zondagdienst in de Oosterkerk is thuiskomen voor mij. De liturgie, de liedkeus, de sfeer in de gemeente... Het is een atmosfeer die ruimte ademt, ruimte die men elkaar gunt en van elkaar accepteert. Ik beleef er veelkleurigheid, ruimzinnigheid en spiritualiteit in de volle breedte.’ Mooie woorden zijn het, maar daar komen wat Robert betreft ook daden bij. Binnenkort wordt hij bevestigd als ouderling, met als specifieke taak het voorzitterschap van de eerste gezamenlijke kerkenraad van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Een uitgelezen aanleiding voor een nadere kennismaking.



Robert Helder is 57 jaar geleden in Hoogezand-Sappemeer geboren en op 29-jarige leeftijd naar Zwolle verhuisd. Zijn vrouw Ineke Bruins is een Zwolse, samen hebben ze vier kinderen van wie de jongste 23 is. Hij is jurist en opgeleid tot notaris, een functie die hij tot 2013 vervulde. Sindsdien doceert hij notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. Bijzonder is dat hij zijn notariële kennis een paar dagen per maand ook ten dienste stelt van de politie; hij is inmiddels officieel inspecteur en vlooit akten en statuten na op signalen van bijvoorbeeld fraude en witwaspraktijken. ‘De politie leert daarvan, maar ikzelf ook’, vertelt Robert, ‘op dubieuze constructies die ik tegenkom kan ik mijn studenten naderhand weer attent maken.’

Geen cultuurverschil

Het voorzitterschap van de kerkenraad is niet Robert's enige bestuursfunctie. Ook de Stichting Academiehuis/Grote Kerk profiteert van zijn talenten, evenals de Stichting Schnitgerorgel. Die laatste taak heeft ook te maken met

een grote passie: orgel spelen. In 2006 begon hij als organist in de Jeruzalemerkerk, nu begeleidt hij twee keer per maand de gemeentezang in De Hoofdhof. Ook in de inmiddels afgebroken Emmaüskerk en in de Oosterkerk zat hij op de orgelbank, evenals in de Adventskerk.

‘Op die manier heb ik die gemeente een beetje leren kennen en op basis daarvan heb ik het vermoeden dat de combinatie Oosterkerk/Adventskerk de meest harmonieuze is van alle clusters die in het kader van de Heilige Huisjes zijn bedacht. Bij voorbaat ervaar ik geen cultuurverschil. Maar je moet niet van tevoren alles willen dichtspijkeren’, waarschuwt de nieuwe voorzitter. ‘Er zullen zeker enige tijd meerdere bloedgroepen bestaan binnen het geheel, maar er zal zich ook een nieuwe, gezamenlijke identiteit ontwikkelen, waarin, als het goed is, kenmerken van beide gemeente terug te vinden zijn.’

Knoop doorhakken

Voorlopig blijft de nieuwe wijkgemeente diensten houden op twee locaties, waaruit op den duur een keus gemaakt moet worden, beseft Robert. ‘Op die keus wil ik niet vooruitlopen, maar dat de twee locaties in veel opzichten verschillend zijn, maakt het er niet gemakkelijker op. Emotioneel en zelfs zakelijk gezien zijn de Oosterkerk en de Adventskerk niet inwisselbaar en dat maakt het lastig. Toch zal er op een gegeven moment een knoop moeten worden doorgelukt en dan moet duidelijk zijn welke factoren daarbij doorslaggevend zijn geweest en waarom. De insteek is dat iedereen het hoe en waarom van de keuze begrijpt, ook al zijn ze het er misschien niet helemaal mee eens.’

Veel van geleerd

Robert neemt een eerdere ervaring als kerkenraadsvoorzitter mee naar de nieuwe wijkgemeente: begin deze eeuw bekleedde hij deze functie in de Plantagekerk, een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwolle. Een lastige tijd, die voor hem naderhand mede aanleiding was om van de GKV over te stappen naar de Oosterkerk. Toch heeft hij er veel van geleerd. ‘Je moet er onder meer voor zorgen dat iedereen weet dat hij of zij gehoord is. Leg uit en blijf uitleggen waarom je knopen doorhakt, zelfs als een besluit al is genomen. Laat duidelijk weten wat er is besloten en hoe dat wordt uitgevoerd. Kom daar niet meer op terug, maar heb wel aandacht voor wie er moeite mee heeft.’

Dat hij met gemengde gevoelens terugkijkt op deze periode, heeft wel meegespeeld bij zijn besluit om positief te reageren op het verzoek vanuit de Adventskerk-Oosterkerkgemeente om voorzitter te worden. ‘De bestuurscultuur in de GKV gaf mij veel spanningen, die ik toen ook mee naar huis nam. Daarom heb ik eerst met mijn vrouw overlegd voor ik ja zei’, verklaart Robert, ‘maar in de Adventskerk-Oosterkerkgemeente durf ik dit wel weer aan. Ik heb er vertrouwen in dat veel goeds, dat in beide wijkgemeenten aanwezig is, na de samenvoeging behouden blijft. Daar wil ik graag dienstbaar aan zijn.’

Door: Gery Bruins

Bij de foto

Zich ontspannen doet Robert Helder vooral achter zijn orgel, dat door het dak heen op de bovenverdieping van zijn huis is geïnstalleerd.

Op weg naar samen

Zondag 10 september begin van Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Vanaf 10 september 2023 vormen de Adventskerkgemeente en de Oosterkerkgemeente één wijkgemeente. Maar wat betekent dat nu precies en wat merken we ervan? En ook: wat hebben we nu gevierd met Pinksteren en wat vieren we op Startzondag? Het zijn vragen van willekeurige gemeenteleden. Klankbord sprak met mensen die het proces van dichtbij meegemaakt hebben en legde hen deze vragen voor.



Pinksteren

De feestelijke Pinksterviering vond plaats op 28 mei in de Oosterkerk en werd voorbereid door een groep gemeenteleden en de beroepskrachten. Het thema van deze dienst was 'Wij gaan vlammen'. Tijdens de viering is er de volgende verklaring uitgesproken van geestdrift voor samenvoeging van de beide wijkgemeenten.

'Op deze Pinksterzondag verklaren wij dat we ons met geestdrift willen inzetten voor de vorming van een nieuwe wijkgemeente in Zwolle. Het Pinksterevangelie inspireert ons om te bouwen aan een levendige geloofsgemeenschap waarin onze harten warm kloppen voor God en voor elkaar. Wij willen samen in een geest van eenvoud, eerbied en vreugde werken aan een vitale gemeenschap met God, met elkaar en met de stad. Daarom bidden wij: kom Schepper Geest, daal op ons neer. Daarom zingen wij: Kom heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde.'

Een glazen veelkleurige vlam werd uitgereikt aan vertegenwoordigers van de beide gemeenten. Deze vlam heeft een plekje gekregen op de avondmaalstafel in beide kerken en herinnert zichtbaar aan deze intentieverklaring om samen te willen bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap.

Wat vieren we op Startzondag?

Op Startzondag vieren we dat we formeel kerkordelijk één wijkgemeente zijn met de (voorlopige) naam Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Hiervoor is op basis van vastgestelde criteria van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) toestemming gegeven door de Algemene Kerkenraad.

Onder de naam Adventskerk-Oosterkerkgemeente staan we per 10 september vermeld in het landelijk register van PKN-kerken in Nederland. We blijven voorlopig vieringen houden op beide locaties.

Beleidsplan

Om samen aan de nieuwe geloofsgemeenschap te kunnen bouwen is er een beleidsplan geschreven 'Op weg naar samen, huis van leven', dat richting geeft voor de komende jaren. Het plan is bedoeld als werkdocument voor de kerkenraad en schetst het toekomstperspectief voor de nieuwe wijkgemeente. Het is opgesteld op basis van kerkenraadsbesluiten die in de periode 2019 – 2023 door beide kerkenraden gezamenlijk genomen zijn. Op 11 september wordt in de kerkenraadsvergadering het gezamenlijke beleidsplan door de nieuwe kerkenraad bekrachtigd. Daarna is het ook beschikbaar voor gemeenteleden.

Wat verandert er nu we één wijkgemeente vormen?

Behalve dat er gezamenlijke vieringen zijn, verandert er niet veel voor gemeenteleden. Het is met name op bestuursniveau dat de samenwerking nu duidelijker vorm krijgt. Per 10 september is er formeel één kerkenraad die verantwoordelijk is voor het gezamenlijk bepaalde beleid en zijn er taakgroepen die hierover adviseren en hieraan uitvoering geven.

Er is al langere tijd samenwerking op het gebied van ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-

samenwerking) en Bezinning & Inspiratie (tot voor kort Vorming & Toerusting). Ook bestaat al twee jaar het gezamenlijke kerkblad Klankbord. Er blijven werkgroepen actief in beide wijken en de wijkgebonden activiteiten gaan gewoon door. Zowel in wijkcentrum SIO als de Oosterkerk.

Huidige vierplekken

Met de beide gemeentes is tijdens het gemeenteberaad gecommuniceerd dat we als nieuwe geloofsgemeenschap tot uiterlijk 2026 doorgaan met de twee huidige vierplekken: de Oosterkerk en de Adventskerk in gebouw SIO in Zuid. Dit lijkt mogelijk, mits de opbrengst Kerkbalans niet verder terugloopt dan de prognose meerjarenraming van het College van Kerkrentmeesters. Tevens onder voorwaarde dat er voldoende ambtsdragers zijn om de vieringen op twee plekken te kunnen houden. Naast het intensiveren van de samenwerking zal er voortdurend aandacht zijn voor de financiële toekomst van de nieuwe wijkgemeente. Voor een gezonde financiële positie en toekomst is een goede balans nodig tussen inkomsten en uitgaven. Dat zal de komende jaren nauwlettend gevolgd worden door de kerkrentmeesters en de nodige aandacht vragen van de kerkenraad.

Bij de foto

'Wij gaan vlammen', was het thema van de Pinksterviering, waarin ds. Hans Tissink voorging. Op de achtergrond talrijke vlammetjes, ingevuld door gemeenteleden.

Missie en visie

Uitgangspunt van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente is de gezamenlijke missie en visie die in 2019 door de werkgroep Waarderende Gemeentebouw is opgesteld. Daarbij is onderstaande doelstelling geformuleerd die het perspectief van de nieuwe geloofsgemeenschap schetst.

- Een geloofsgemeenschap met God en de Bijbel als bron van ons geloof;
- Een gemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld;
- Een gemeenschap waar het leven wordt gevierd, beleefd en gedeeld;
- Een geloofsgemeenschap waar muziek in zit, met vieringen met variatie in muziek, variatie van liederenrepertoire met verschillende instrumenten en zangers;
- Een eigentijdse uitnodigende sprankelende geloofsgemeenschap vol creativiteit, enthousiasme en verlangen naar geestelijke inspiratie;
- Een gastvrije geloofsgemeenschap volop beweging en volop activiteiten.

Gezamenlijke startdienst in de open lucht

Op zondag 10 september 2023 vieren we de samenvoeging van de beide wijkgemeenten tot één nieuwe wijkgemeente. Dit doen we in een gezamenlijke startdienst. Deze mijlpaal willen we vieren en doen dit in de open lucht in de prachtige tuin van de familie Nicolaj! Het motto van de viering is ons nieuwe jaarthema 'Ga mee!'. Hoe gaan we samen verder als nieuwe wijkgemeente? Enkele symbolische elementen uit de gezamenlijke Pinksterviering van 28 mei (de zon en de glazen vlammen) krijgen een vervolg. We horen van apostel Paulus hartverwarmende adviezen voor de opbouw van de nieuwe gemeente (Romeinen 12). Wat hebben we nodig om mee te gaan?



Koorbizniz onder leiding van Geeske Koopman verleent muzikale medewerking. We laten ons verrassen door verschillende creatieve momenten. Er is een parallel programma voor kinderen en jeugd en een gezamenlijke lunch. Daarna volgt het middagprogramma met diverse activiteiten. Van harte uitgenodigd allemaal, dit wilt u niet missen!

Voor diegenen die om wat voor reden de Openlucht dienst niet kunnen bezoeken, is er in de Adventskerk om 10.00 uur een morgengebed. Ook in deze bijeenkomst staat het thema 'Ga mee!' centraal. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam.

Waar, wat en wanneer?

- Zondag 10 september 2023 met muzikale medewerking van Koorbizniz o.l.v. Geeske Koopman
- 10.00 uur Inloop met koffie/thee (graag eigen mok mee)
- 10.30 uur Aanvangstijd
- Locatie: Tuin van familie Nicolaj, Jan van Arkelweg 7, Zwolle.



Een nieuwe wijkgemeente, een nieuwe website

Op de Startzondag wordt ook de nieuwe website van de Adventskerk-Oosterkerk gemeente in gebruik genomen. Deze nieuwe website komt in de plaats van de twee huidige websites. In een hele nieuwe jas, met de nieuwste technieken en met de informatie die u gewend bent op de kerksites. Met als doel u en andere bezoekers meer gemak te geven door de juiste informatie toegankelijk en duidelijk te presenteren. Denk daarbij onder meer aan de diensten die we organiseren, het actuele nieuws over onze wijkgemeente, de wijze waarop wij invulling geven aan diaconaat en pastoraat maar ook aan praktische informatie. De nieuwe website zal vanaf 10 september beschikbaar zijn via www.adventskerk-oosterkerk.nl maar ook via de huidige webadressen www.oosterkerk.nl en www.adventskerk.nl

- Vervoer: kom bij voorkeur met de fiets. Voor auto's is er een parkeerterrein.
- Zitplaatsen: er zijn 120 stoelen beschikbaar. Als het kan graag een eigen stoel meenemen.

In geval van regen?

Houd de website in de gaten. Op zaterdag 9 september om 14.00 uur staat op beide websites de definitieve locatie. Bij slecht weer is de locatie de Adventskerk.

Bij de foto's

De foto's geven een beeld van de openluchtviering op 19 september 2022. Ook toen was er voor jong en oud van alles te beleven.

Nieuw programma voor seizoen 2023 - 2024

Voor u ligt het programma van Bezinning & Inspiratie. Een naam die beter bij ons past dan Vorming & Toerusting, gezien ons nieuwe programma. We zijn blij u een bont palet van kringen en andere bijeenkomsten te kunnen aanbieden. In onderstaande informatie worden allerlei mogelijkheden voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling van ervaringen toegelicht. Wij hopen dat u binnen ons aanbod vindt wat u inspiratie geeft of bezinning biedt. Als u suggesties heeft voor het volgende seizoen kunt u die doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl.

Veel bezinning & inspiratie toegewenst.

Namens de Raad, Christa Westerhof

Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch de regel dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is.

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een **dag** die ze **in overleg** vaststellen. Begeleider van deze groep is Henk Vogel vanuit het Dominicanenklooster. Bij hem is meer informatie te verkrijgen en opgave mogelijk: henkvoegel@dominicanenzwolle.nl

30+ gesprekskringen

De eerste groep komt bij elkaar op de derde donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. We lezen dit seizoen het boek 'Koninklijk gezelschap – Bijbelstudies over mensen rondom David' van René van Loon. In dit boekje komen negen verschillende mensen rondom David aan het woord en ze werpen ieder hun eigen licht op deze fascinerende Bijbelse persoon. Je bent van harte welkom bij deze kring vanaf 30 jaar of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op **21 september**. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema: iemke.epema@hetnet.nl.

De tweede groep komt bij elkaar op de tweede woensdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. We lezen deze avonden het boek van de Tsjechische priester Tomáš Halík 'Raak de wonden aan'. Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnig en humoristisch commentaar te geven op de huidige tijd. Kortom; een boek met veel stof om over na te denken en te spreken. De eerste avond is op **13 september**. Informatie en aanmelden kan via een e-mail (markschippers@adventskerk.nl) of via een bericht (06-20450796). Max. 12 personen.



Iedere maand komen er twee verschillende groepen bij elkaar bij een van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. Dit jaar is er een groep onder leiding van Iemke Epema en één onder leiding van Mark Schippers.



Ontmoetingen rond levensthema's

We kijken ernaar uit om weer met een groep bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten rond 'levensthema's'. Het woord zegt het al: het gaat om onderwerpen die het dagelijks leven raken. Komend seizoen hanteren we de 'Wegen van Barmhartigheid' als leidraad. Barmhartigheid als samenspel van ervaren, herkennen en ontvangen. Het gaat hierbij om dagelijkse basisbehoeften als eten en drinken, maar ook om je gekend weten, aandacht geven en krijgen, ervaringen delen van verdriet om verlies én van troost. We hopen op zes bijeenkomsten op donderdagochtend: **19 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 7 maart** telkens van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Opgave per e-mail raad.vent@adventskerk.nl. Max. 10 deelnemers.



Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG)

In de GemeenteGroeiGroepen vertel je elkaar wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede gelegenheid om mensen te leren kennen. Een groep kan bijvoorbeeld de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal een keer per maand een avond of middag bij een van de deelnemers thuis. Info via de websites van de kerken: www.oosterkerk.nl > Activiteiten > Groeigroepen (GGG) of www.adventskerk.nl > Activiteiten > Gespreksgroepen.

Vrouwen aan het woord

Sinds jaar en dag komen vrouwen uit de verschillende protestantse kerken van Zwolle bij elkaar in de Lutherse Kerk. In een vertrouwde en veilige sfeer wordt iedere maand aan de hand van teksten en/of afbeeldingen behorend bij het jaarthema, een onderwerp besproken. Toen de kopij voor dit stuk moest worden ingeleverd was het thema voor het komende seizoen nog niet bekend. Elke tweede woensdag van de maand: **11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari 13 maart, 10 april** telkens van 9.45 tot 11.45 uur, met vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee. Plaats: achteringang Lutherse Kerk, aan de Potgietersingel. Begeleiding dit

seizoen om beurten door Nelleke Eygenraam, Margo Jonker en Lieke van Houten. Kosten: €4,- per keer. Aanmelden is nodig! Graag per e-mail bij khouweling@xs4all.nl.



Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Vanaf september bieden we als Ontmoetingshuis, naast de twee wekelijkse ontmoetingsavonden met een warme maaltijd in de Oosterkerk, ook andere activiteiten aan. Lees hierover in dit nummer van Klankbord op pagina 13 en 14. Het nieuwe seizoenprogramma staat vanaf oktober op de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Houd ook de berichtgeving via de zondagse nieuwsbrieven in de gaten. De startavond is op dinsdag **26 september** om 18.30 uur op een bijzondere plek in Zwolle: de Agnietenberg.

Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een artikel in de krant of een andere 'gewone' tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema voor het komende seizoen is 'Ontvangen en geven'. Weet je welkom op de donderdagochtend op **14 september, 28 september en 2 november**, telkens van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk. Voor de eerste twee bijeenkomsten nemen de begeleiders elk een gedicht mee, de derde bijeenkomst staat in het teken van de inbreng van de deelnemers. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Opgave per e-mail bij raad.vent@adventskerk.nl. Max. 12 deelnemers.



Bezinning & Inspiratie

Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zondag **17 september**, aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, aanvang 9.30 uur. Op zondag **15 oktober** vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Josephine van Pampus en ds. Nelleke Eygenraam. In de Dominicanenkerk gaat om 10.00 uur ds. Iemke Epema voor samen met een voorganger uit die gemeenschap.

Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op **10 oktober** om 13.30 uur) is er in de Oosterkerk een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie 'Het verhaal gaat...'. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema, e-mail: iemke.epema@hetnet.nl

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempis-parochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de film begint. Er is geen pauze. Na iedere film is er, voor wie wil, een nagesprek. De eerste avond met de film *Passing* vindt plaats op donderdag **19 oktober**. Op **14 december** wordt de film *To the Moon* vertoond. In 2024 zijn te zien op **22 februari** *The Quiet Girl* en op **11 april** *Gunda*. De entree bedraagt €7,50 inclusief de consumptie.

Filmavond in de Vredesweek

Eén van de activiteiten van de Vredesweek is de vertoning van bekroonde Franse film *Des hommes et des dieux* uit 2010. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Regisseur Beauvois laat zien hoe acht monniken leven in een klein klooster in harmonie met de lokale bevolking. Langzaam maar stijgen de spanningen door komst van terroristen op het Algerijnse platteland. Wanneer niemand meer veilig blijkt, gaan ook de monniken zich zorgen maken. Sommigen van hen willen naar een veiliger plek, anderen zien in dat God hen niet voor niets op deze plaats heeft gebracht. De film wordt vertoond in de Oosterkerk op donderdag **20 september**. Na een korte introductie om 19.30 uur start de film. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen onder leiding van ds. Iemke Epema. De toegang is vrij. Graag aanmelden bij raad.vent@adventskerk.nl, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er ongeveer zullen komen.

Waar het om begonnen is, leeskring Genesis

In de Adventstijd gaan we verder met de oecumenische leeskring die we in het voorjaar zijn begonnen. We vervol-

gen onze verkenningen in het boek Genesis, boek van het begin van rabbijn Jonathan Sachs. Hij bespreekt de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt boeiende verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. In de Veertigdagentijd lezen we de oerverhalen van de schepping, de grote vloed en de roeping van Abram. We gaan verder met de verhalen van Sara en van Isaak en Rebekka, en duiken in de levensgeschiedenis van Jakob. U wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen (€29,90). Als de kosten een belemmering vormen, neem dan vooral contact op. De data zijn woensdag **28 november** en **6, 13 en 20 december** om 20.00 uur in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten €5,- per avond voor materiaal, koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke Epema uiterlijk 23 nov: iemke.epema@hetnet.nl. Max. 16 deelnemers.



Bijbelkring over de Openbaring van Johannes

Vanuit de Waalse kerk (Schoutenstraat 4) is de Bijbelkring die daar al jaren bestaat begonnen aan het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Dat is een uitzonderlijk geschrift met brieven en visioenen, zowel angstaanjagend als troostrijk. De kring staat open voor leden van andere gemeenten en parochies en is voluit oecumenisch samengesteld. Hoewel de kerkdiensten in de Waalse kerk in het Frans worden gehouden, is de voertaal in de kring gewoon Nederlands. De leiding berust bij ds. Riemer Roukema. Omdat hij ook hoogleraar Nieuwe Testament was, is hij goed toegerust om moeilijke passages te bespreken. Maar hij is niet als enige aan het woord; de gesprekken over de stof ontstaan steeds vanzelf. De kring komt bijeen op maandagmiddagen, doorgaans eenmaal per twee weken van 15.00 tot 16.00 uur, aan de Spoolderbergweg 8. Hoogstwaarschijnlijk vallen de eerstvolgende bijeenkomsten op **4 en 18 september** en op **2 oktober**. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de kringleider, riemerroukema@kpnmail.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Leeskring 'Staan in de wereld van nu'

'Staan in de wereld van nu' van Jacques Ellul, oorspronkelijk uitgegeven in 1948. Een hartstochtelijk essay dat opnieuw actueel is! Jacques Ellul (1912-1994) was filosoof, socioloog, theoloog en hoogleraar in het recht. Hij had een brede en scherpzinnige visie op ontwikkelingen die nog steeds gaande zijn. We gaan dit boek lezen en bespreken op vijf woensdagavonden: **15, 29 november** en **13 december** in wijkcentrum SIO bij de Adventskerk en op **10 en 24 jan** in de Oosterkerk. Telkens van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Het boek dient iedereen zelf aan te schaffen. Meer informatie bij ds. Nelleke Eygenraam (dseygenraam@adventskerk.nl). Aanmelding uiterlijk 20 oktober bij raad.vent@adventskerk.nl. Max. 16 deelnemers.



Familie duurt een leven lang. Kennismaken met contextueel pastoraat

'Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens voor Gód.'

Dit is een citaat uit een handboek voor contextueel pastoraat. Met 'context' wordt bedoeld: de mensen met wie je het leven deelt. In de eerste plaats familie. Familie duurt een leven lang. Je blijft altijd bezig met de verhouding die je hebt tot je ouders, grootouders, broers en zussen. Ds. Iemke Epema (Oosterkerk-Adventskerk) en ds. Marijn Rohaan (Hoofdhof) volgden samen in 2021-2023 een opleiding contextueel pastoraat voor predikanten en geestelijk verzorgers. Zij willen anderen graag laten kennismaken met deze manier van kijken, in een serie van vier avonden. De eerste twee avonden geven ze een algemene inleiding. Dan volgt er een verdieping van twee avonden, voor mensen die hier ook persoonlijk

op door willen gaan. Het is mogelijk om op twee of op vier avonden in te tekenen. Deze avonden vinden plaats op de dinsdagen **23 en 30 januari** (inleiding), en **6 en 13 februari** (verdieping) van 20.00 tot 22.00 uur. Op 23 januari en 6 februari is de locatie de Hoofdhof en op 30 januari en 13 februari de Oosterkerk. Opgave via e-mail bij iemke.epema@hetnet.nl of ds.marijnrohaan@gmail.com, uiterlijk 7 januari.

Ziekenzalving en ziekenzegen

Zoals recent in Klankbord stond, is ziekenzalving en -zegen niet alleen bedoeld als handeling bij een sterfbed, maar een christelijk ritueel dat tevens dient ter bemoediging en troost van zieken. Het ondergaan van de zalving of zegening kan iemand goed doen. Het ritueel kan voor een zieke kracht en waarde hebben. Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld over de geschiedenis en mogelijkheden, en we gaan met elkaar in gesprek. De bijeenkomst vindt twee keer plaats, op woensdagavond **18 oktober** om 20.00 uur in Wijkcentrum SIO bij de Adventskerk of donderdagmiddag **9 november** om 14.30 uur in de Oosterkerk. De gespreksleiding is in handen van Jenny Mooij en Hans Tissink. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Opgave via e-mail bij jenny.mooij@oosterkerk.nl. Max. 12 deelnemers per bijeenkomst.

Als God dan liefde is...

In drie bijeenkomsten praten we over Gods liefde naar aanleiding van het boek 'Als God dan liefde is... Aspecten van het Bijbelse spreken over Gods liefde.' Iedere christen botst weleens aan tegen waaromvragen die worden opgeroepen door ontwikkelingen in het wereldgebeuren of door verdrietige omstandigheden in het persoonlijke leven. Bij het zoeken naar antwoorden op de waaromvragen komt vrijwel altijd Gods liefde en Gods leiding ter sprake. De data van de bijeenkomsten zijn dinsdag **3 en 31 oktober**, en **28 november** om 14.30 uur in de Oosterkerk. De gespreksleiding is in handen van Jenny Mooij. Kosten boek: €12,99 en bijdrage voor koffie/thee. Opgave via e-mail bij jenny.mooij@oosterkerk.nl.

Bibliodrama – een eigentijdse vorm van Bijbelse spiritualiteit

Voor hen die samen willen zoeken naar verdieping van geloof en leven organiseert de raad Bezinning & Inspiratie Bibliodrama. In Bibliodrama gaat het om drie verhalen: het Bijbelverhaal, het verhaal van je eigen geloof en twijfel, en het verhaal van de ander, waar je dichterbij wordt gebracht. Hoe gaat het in zijn werk? We lezen een Bijbelverhaal, praten over wat ons raakt of steekt, we doen een 'belevingsspel' (geen toneel) en bespreken wat we hieraan hebben beleefd. De data zijn maandag **6, 13 en 20 november** van 19.30 tot 21.30 uur in de Oosterkerk. De begeleiding is in handen van Dirk-Jan Lagerweij en Hans Schoorlemmer. Kosten: €30,- voor de drie avonden en een bijdrage voor koffie/thee. Aanmelding per e-mail bij raad.vent@adventskerk.nl. Max. 15 deelnemers.

Ontmoetingshuis Moderne Devotie officiële Pioniersplek

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: experimentele geloofsgemeenschappen voor mensen die niet (of niet meer) in de kerk komen. Een vorm van missionair kerkzijn maar ook goed aansluitend bij de zoektocht naar andere vormen van kerkzijn. Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. Landelijk zijn er zo'n 150. Programma coördinator Anneke van der Meulen vertelt over de pioniersplek in Zwolle.



Anneke: 'Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie is in februari 2017 als pioniersplek van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) gestart. Onze doelstelling is om vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie elkaar te inspireren. We willen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud, al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken. We willen mensen voeden en inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar te delen.'

Zes jaar pionieren

Kernteamleden worden gedurende zes jaar begeleid en gecoacht. Daarna worden de pioniersplekken beoordeeld door een team van de PKN in Utrecht. Onder andere wordt beoordeeld de levensvatbaarheid zonder financiële support van de landelijke PKN. Is er voldoende perspectief op doorontwikkeling en is er voldoende visie en ondernemerschap ontwikkeld in de afgelopen jaren om succesvol door te kunnen gaan? Anneke: 'Het ontwikkeltraject van het Ontmoetingshuis ging over bergen en door dalen, maar de eindbeoordeling in 2022 was uiteindelijk zeer positief! Dit is een hoopvol begin nu we officieel geregistreerd staan als pioniersplek van

de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In samenspraak met de Protestantse Gemeente Zwolle willen we het pionieren in Zwolle voortzetten en verder uitbouwen.

We zoeken daarbij samenwerking met de andere wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Zwolle. Wie meer wil weten of bij wil dragen kan contact opnemen via info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Ontwikkeling en perspectief

'In september komt het Ontmoetingshuis met een nieuw seizoensprogramma', vervolgt Anneke. 'Door het aanbieden van meer variatie hopen we weer nieuwe mensen met andere interesses te bereiken. We blijven ons richten op ontmoeting, verbinding, inspiratie en bezinning door de waarden van de Moderne Devotie te spiegelen aan de actualiteit en aan onszelf. Organisatorisch richten we ons de komende tijd op inbedding van de pioniersplek binnen de Protestantse Gemeente Zwolle.'

Het Ontmoetingshuis verwacht dat vanuit momenten van ontmoeting en verbinding er andere vormen van gemeenschap kunnen ontstaan. Deze ontwikkeling komt naast de traditionele kerkgang. Het is geen gemakkelijke weg maar we blijven vertrouwen op de Geest van God die inspireert en ruimte biedt. De Geest die niet gebonden is aan één bepaald gebouw en niemand uitsluit. Iedereen die op zoek is naar bezinning en inspiratie is welkom in het Ontmoetingshuis. Zowel jong als oud.'

Programma seizoen 2023 - 2024

Vanaf september biedt het Ontmoetingshuis naast de tweewekelijkse ontmoetingsavonden met een warme maaltijd, ook andere activiteiten aan. Zo staat er volgend seizoen 'Bier en bezieling' met Mink de Vries op het programma. Deze avonden worden gehouden in de binnenstad in het Refter. In een serie gespreksavonden

kunt u meer te weten komen over de historie en de christelijke basiswaarden van de moderne devotie. U maakt kennis met verschillende kloosterbieren die daar geschonken worden. Ook organiseert het Ontmoetingshuis een korte cursus waarin we onze geestelijke biografie schrijven onder begeleiding van Hans Tissink en een bezinnings- en inspiratieweekend in Doetinchem met Mariska van Beusichem waar we ons verdiepen in de karmelites, Therese van Lisieux en haar relatie met God. Nieuw zijn ook de thema avonden in het kader van Ontmoeting en Verbinding speciaal voor bewoners van Zwolle-Zuid in samenwerking met wijkcentrum SIO. En last but not least wordt gewerkt aan een aantal Devotievieringen in het kerkje Rehoboth in Wijthmen, afslag N35, naast restaurant de Mol. Genoeg te beleven dus! U bent van harte welkom! Het programma vindt u (vanaf half september) op: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Meer informatie is te verkrijgen bij Hans Tissink (pionierspredikant) en Anneke van der Meulen (programma coördinator) via info@ontmoetingshuis-modernedevotie.nl



**Ontmoetingshuis
Moderne Devotie**

Bijdragen welkom

Om het Ontmoetingshuis in stand te kunnen houden, is geld nodig! U kunt bijdragen door uw gift te storten op bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

Startavond Ontmoetinghuis op 26 september

Het nieuwe seizoen van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie start op **26 september** op een bijzondere plek in Zwolle: de Agnietenberg. Hier leefde en woonde de Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (1380-1471), die vooral bekend werd door zijn boek 'De Navolging van Christus'.



Om 18.30 uur begint de avond met een 'warme hap' in de buitenlucht bij de gedenksteen van Thomas a Kempis. Daarna komt Thomas tot leven in het Thomas Museum en in de film. Eerder verscheen al een glossy over hem, nu is er ook een film over hem te zien. Hierin worden plaatsen bezocht die herinneren aan zijn leven en werken. Unieke beelden vanuit zijn geboorteplaats Kempen, de stad van de Moderne Devotie Deventer en vanzelfsprekend komen Windesheim, Zwolle en de Agnietenberg aan bod. Verteller

op deze avond is Bert Pierik. Kosten zijn: €8,50. Wilt u indien mogelijk zelf een kampeerstoeltje meenemen?

Aanmelden graag voor zondagavond 24 september 21.00 uur. Dit in verband met de catering die met ingang van het nieuwe seizoen per persoon ingekocht wordt.

Voor meer info en aanmelden: www.ontmoetingshuismoderne-devotie.nl

Drie laagdrempelige devotievieringen

In het kleine kerkje Rehoboth, naast restaurant De Mol aan de Heinoseweg 34, worden op drie zondagavonden laagdrempelige vieringen gehouden, georganiseerd door het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. De drie

avonden, tussen 19.00 uur en 20.00 uur, staan in het teken van 'Identiteit en Navolging in de Regio'. Alle drie avonden, **15 oktober, 19 november en 10 december**, is Mink de Vries gastheer. Er is voldoende parkeerplaats bij Rehoboth aan de Heinoseweg. De entree is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Iedereen is welkom!



Klankbord is gratis, maar kost wel geld!

Leest u Klankbord met plezier? Misschien wilt u dan een **gift aan de wijkkas overwegen. Het hoeft niet om een groot bedrag te gaan. Met een jaarlijkse gift van 5 euro (extra) maakt u het al mogelijk dat we Klankbord kunnen blijven realiseren!**

Waarom is Klankbord gratis?

Natuurlijk hopen wij in de eerste plaats dat u Klankbord met veel plezier leest. Als Oosterkerk en Adventskerk vinden we het belangrijk om in verbinding te staan met onze leden. Iemands financiële (on)mogelijkheden mogen daarin geen belemmering vormen, daarom bieden wij dit magazine gratis aan onze leden aan. Ook de redactie bestaat uit vrijwilligers.

Waarom kost Klankbord toch geld?

Ondanks de inzet van vrijwilligers, zult u begrijpen dat Klankbord kosten maakt. Bijvoorbeeld voor vormgeving en drukwerk. Die kosten worden betaald uit de wijkkas van de Oosterkerk en de Adventskerk. Vandaar dat we u vragen een vrijwillige donatie over te maken naar een van de wijkkassen, waaruit overigens nog veel meer mooie dingen worden gedaan voor de leden van de gemeenten. De bankrekeningen zijn NL02INGB 0004776458 (Wijkkas Adventskerk Zwolle) en NL23INGB 0001158271 (Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk). Vermeld erbij dat uw gift bedoeld is voor Klankbord.

Helpt u mee?

Uw vrijwillige bijdrage helpt mee bij het realiseren van Klankbord. Maar u kunt meer doen, bijvoorbeeld ervoor kiezen het magazine voortaan digitaal te ontvangen. Leden van de Adventskerk, die zich hebben aangemeld

voor de Zondagsgroet, krijgen automatisch ook Klankbord en Kerknieuws digitaal. Zij kunnen via de website van de Adventskerk regelen dat ze van Klankbord en Kerknieuws geen papieren versie meer ontvangen.

Leden van de Oosterkerk kunnen zich via www.oosterkerk.nl aanmelden voor de digitale ontvangst van Klankbord. Overigens zijn alle tot nu toe verschenen nummer van Klankbord ook op beide websites te vinden.

Klankbord bezorgen

Ook de bezorging van de papieren Klankbord moet gratis blijven. In de Adventskerkgemeente wordt het magazine door de contactpersonen rondgebracht, de Oosterkerk-gemeente heeft daar aparte bezorgers voor, maar die zijn voor sommige wijken moeilijk te vinden. De adressen waar op dit moment geen vaste bezorger voor is, bevinden zich in Aa-landen Zuid, aan de Meppelerweg, in de binnenstad en in de Veeralleewijk. Voor meer informatie over de vacante wijken: Wim de Ruiters, ledenadministratie@oosterkerk.nl

Het alternatief voor de bezorging door vrijwilligers is het verzenden per post van Klankbord. Maar dan wordt het blad wel flink duurder en dat willen we zo lang mogelijk voorkomen.

Meld je aan

Wilt u of wil jij iets bijdragen aan de verbondenheid binnen onze wijkgemeente en ben je in staat en bereid vier keer per jaar in jouw eigen buurt een stapeltjes bladen rond te brengen? Meld je dan aan als bezorger van Klankbord! Het aantal adressen bepaal je zelf. Aanmelden als bezorger kan bij Henk Bosma, e-mail: finish@ziggoo.nl

Kun jij de buitenbeentjes vinden?

Als het om mensen of kinderen gaat, is er nooit iemand die ergens niet bij hoort omdat diegene niet in een rijtje past. Maar Ak en Ok hebben voor jullie wel zeven rijtjes gemaakt waarin telkens één van de vier iets anders is dan de andere drie. Kijk maar eens of je de buitenbeentjes kunt vinden. Is dat gelukt, dan mag je onderaan deze bladzijde kijken of je het goed had.



1

Wat is geen vogel?

- a. Roodborst
- b. Goudvink
- c. Koolwitje
- d. Zilverreiger



3

Wat is geen bloem?

- a. Lachebekje
- b. Zonnebloem
- c. Violtje
- d. Madelief



5

Wat is geen vervoermiddel?

- a. Vrachtwagen
- b. Mobieltje
- c. Bakfiets
- d. Trein



7

Wat krijg je niet op je bord?

- a. Bloemkool
- b. Lof
- c. Prei
- d. Piepschuim

2

Wat is geen vis?

- a. Haring
- b. Dolfijn
- c. Snoek
- d. Goudvis

4

Waar kun je geen muziek op maken?

- a. Klarinet
- b. Piano
- c. Trompet
- d. Tube

6

Welk dier vind je niet op de boerderij?

- a. Varken
- b. Miereneter
- c. Paard
- d. Schaap

Dit zijn de buitenbeentjes
1c, het koolwitje is een vlinder;
2b, de dolfijn is een zoogdier;
3a; 4d; 5b; 6b en 7d.



Dan nog

*Dan nog klamp ik mij vast aan jou
of je wil of niet
op ongenade of genade.
Ik zal red mij roepen
of zoiets als
heb mij lief.*

Huib Oosterhuis