



Klankbord

ZOMER 2022 NR. 4



ZESTIG JAAR KERKENWERK

VAN HAGENPREEK TOT OPENLUCHTDIENST

TERUGKIJKEN OP EEN GAAF KAMP OP AMELAND

Informatie

Kerkgebouwen

Adventskerk, Talmapplein 2, 8014 AC Zwolle
Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

Predikanten

Ds. I. Epema tel. (038) 454 23 66
dslemkeEpema@oosterkerk.nl
Ds. N. Eygenraam tel. (038) 452 52 23
dseygenraam@adventskerk.nl
Ds. H. Tissink tel. (038) 337 44 06
dstissink@adventskerk.nl
Ds. E. Urban tel. 06 26 99 95 94
dsEllyUrban@oosterkerk.nl
Ds. R. den Hertog tel. (038) 785 65 52
remadux@kpnmail.nl
Kerkelijk werker D.J. Steenbergen
tel. (038) 466 24 33 steenburger@kpnmail.nl

Scriba Adventskerk

scriba@adventskerk.nl

Scriba Oosterkerk

Klarieke Hop, Verhoefbelt 36, 8014 NZ Zwolle
tel. (038) 453 16 74, e-mail: scriba@oosterkerk.nl

Websites

www.adventskerk.nl
www.oosterkerk.nl

Facebook

www.facebook.com/OosterkerkZwolle
www.facebook.com/AdventskerkZwolle

Twitter

@Oosterkerk038

Wijkrekening

NL23INGB 0001158271 - t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
NL02INGB 0004776458 - t.n.v. Wijkkas Adventskerk Zwolle

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241 - 8012 WG Zwolle - Tel. (038) 421 75 96
Open op werkdagen van 8.30 – 12.00 uur.
E-mail: administratie@pknzwolle.nl - Website: www.pknzwolle.nl

Kerkdiensten

Kijk voor een overzicht van kerkdiensten op www.adventskerk.nl of www.oosterkerk.nl of in Gaandeweg

In dit Klankbord

Op de voorpagina

De foto op de voorpagina is gemaakt door een van de deelnemers tijdens het jongerenkamp op Ameland

Pagina 3

Meditatie Pinksteren

Pagina 4

De unieke antependia van de Adventskerk

Pagina 5

Jaap Drupsteen onderscheiden

Pagina 6 en 7

Op weg naar samen

Pagina 8 en 9

Afscheid van ds. Elly Urban
Nieuwe kerkelijk werker benoemd

Pagina 9

Vieringen op weg naar Pasen

Pagina 10 en 11

Dit is voor ons een nieuw begin

Pagina 12

Diaconaal

Pagina 13

Hulp aan Oekraïne

Pagina 14

Terugblik op een gaaf kamp

Pagina 15

Ak & Ok

Op de achterpagina een zomerse foto en een gebed van de Zwolse dominicaan Jozef Essing



Colofon

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerk, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar bezorgd bij alle leden.

Oplage 3200 exemplaren

Redactie

Gera Berends, Iemke Epema, Heleen Grimmus, Ineke van Lohuizen, Anneke van der Meulen, Anna Oldenkamp en Gery Bruins (eindredactie)

Kopij

De volgende Klankbord verschijnt eind augustus

Kopij en foto's voor dit nummer uiterlijk 29 juli sturen naar: klankbord@adventskerk.nl

Drukwerk

Drukkerij Coenradi Zwolle

Klankbord via e-mail?

U kunt Klankbord ook via e-mail ontvangen.

Ga hiervoor naar www.oosterkerk.nl of www.adventskerk.nl



Peter den Hengst maakte het ontwerp voor het antependium (liturgisch kleed), dat onder andere met Pinksteren in de Adventskerk wordt gebruikt. Meer informatie over de bijzondere serie antependia op pagina 4.

Pinksteren - een aloud nieuw begin

Ik heb een tijdje getwijfeld of ik 'aloud nieuw begin' zou schrijven of 'nieuw aloud begin'. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de eerste mogelijkheid omdat hierin de nadruk op het nieuwe begin valt, van oudsher.

Pinksteren wordt wel het geboortefeest van de kerk genoemd. Dat zult u mij niet gauw horen zeggen. Alsof er ooit één nieuw begin is geweest. Ik denk: telkens opnieuw. Daaraan worden we herinnerd op het Pinksterfeest. Een aloud begin komt opnieuw tot leven. En hoe! Vanuit alle uithoeken en in vele talen wordt een gesloten huis open geblazen en komen gewone Galileeërs in vuur en vlam te staan, zo begeistert zijn ze (Handelingen 2:1-11).

In de liturgische traditie van de kerk heeft Psalm 104 op Pinksteren een plaats gekregen. Een lied dat de schepping bezingt. De schepping als het aloude begin dat door Gods hand en door zijn goddelijke levensgeest een nieuw samenzijn van schepselen is geworden.

Dit aloude nieuwe begin wordt ook bezongen in o.a. Lied 360 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer' - in de geschiedenis van de kerk een aloud lied, waarschijnlijk uit de 9e eeuw. Het is een indringende roep om de komst van Gods Geest in ons bestaan. Niet God wordt aangesproken, maar de Geest. De Geest als gave van God, als Trooster, bron van leven en liefdevuur - in minstens zeven gestalten. De Geest maakt een nieuw begin mogelijk. Telkens weer.

Ook in een heel ander lied klinkt het aloude nieuwe begin door: Lied 697, dat wortelt in de traditie van de Lakota-Indianen. Als in een trance wordt de Schepper Geest aangeroepen en geloofd om wat geen mensengeest bedenken kan en waar mensen niet zonder kunnen: minstens zeven gaven om te leven in verbinding met de Schepper, de Schepping en alle medeschepselen.

Zingend vieren we Pinksteren - een aloud nieuw begin, door Gods scheppende en herscheppende Geest.

Ds. Nelleke Eygenraam

De unieke antependia en stola's van de Adventskerk

Het rode antependium dat onder andere met Pinksteren in de Adventskerk de liturgische tafel siert.



Sinds november 2004 worden er in de Adventskerk nieuwe antependia en stola's gebruikt in de eredienst. Een antependium is een hangend versierd kleed over de liturgische tafel. Een stola is een lang en smal stuk textiel, gekleurd en voorzien van een eenvoudige voorstelling, dat door de voorganger over beide schouders wordt gedragen. Deze nieuwe antependia en stola's zijn uniek en alleen in de Adventskerk te vinden.

Ze zijn ontworpen door twee gemeenteleden: Peter den Hengst (antependia), die ook het logo van de Adventskerk ontworpen heeft, en Anne Marie van der Veen (stola's) en vervolgens door een groep zeer bekwame quiltsters vervaardigd. De antependia en stola's tonen de vier kleuren van het kerkelijk jaar met liturgische symboliek. Zowel de afhangende kanten als de over de tafel liggende zijden zijn van een voorstelling voorzien.

Pinksteren

Naar het ontwerp dat op de vorige pagina te zien is, als illustratie bij de meditatie, is het antependium gemaakt dat met Pinksteren en bij de bevestiging van ambtsdragers wordt gebruikt. De voorzijde van het antependium toont

drie gestalten, staande op de aardbol, de armen van vreugde ten hemel geheven. Tongen als van vuur boven hun hoofden, door de Heilige Geest is hen een licht opgegaan. Licht uit de hemel overstraalt hen. De vlammen zien we in drietallen terug op de stola, zowel op de voorzijde als op de achterkant.

Serie van vier

Het rode kleed en de stola zijn onderdeel van een serie van vier. Ook voor de andere kleuren van het kerkelijk jaar hebben Peter den Hengst en Anne Marie van der Veen ontworpen gemaakt en zijn de quiltsters aan het werk gegaan. Paars is bestemd voor de Advents- en Veertigdagentijd, wit/goud voor de Kerstavond tot en met Epifanie (de zondag tussen 2 en 8 januari), Witte Donderdag, de Paaswake, de Paastijd en Trinitatis (het feest van de Heilige Drieëenheid op de zondag na Pinksteren). En als vierde kleur groen, de kleur van de hoop voor alle andere zondagen van het kerkelijk jaar.



De bijpassende stola, die de voorganger dan over beide schouders draagt.

Afbeeldingen van de ontwerpen en meer uitleg, zijn te vinden op de website: adventskerk.nl/antependia



Donaties voor Soepbus Leger des Heils

Op enkele avonden per week staat naast de Oosterkerk de Soepbus van het Leger des Heils. Vanuit de bus wordt soep en brood uitgedeeld aan dak- en thuislozen en aan andere mensen die wel wat warme aandacht kunnen gebruiken. Want naast praktische hulp heeft de Soepbus een sociale functie, de vrijwilligers bieden een luisterend oor en ruimte voor een praatje. Door de laagdrempeligheid zijn de vrijwilligers van de Soepbus vaak een eerste of laatste lijn naar professionele hulp. Vanuit opgebouwd vertrouwen kunnen mensen soms een stap zetten naar verdere hulpverlening.

Nu wordt de Zwolse Soepbus vervangen. De nieuwe bus is qua financiën rond, maar wat nog nodig is, zijn diverse aanpassingen in het interieur om veilig en praktisch te kunnen werken en natuurlijk de soep warm te houden. De werkgroep Evangelisatie en de wijkdiaconie van de Oosterkerk ondersteunen deze interieurverbouwing met giften van respectievelijk 1500 en 2000 euro.

Jaap Drupsteen onderscheiden voor zestig jaar kerkenwerk

'Kerkenwerk is mooi en dankbaar werk, dat mij veel heeft gebracht'. Dat zegt Jaap Drupsteen en hij kan het weten: zestig jaar was hij actief in verschillende functies voor diverse Zwolse kerken. En dat is niet onopgemerkt gebleven: op 28 november ontving hij in zijn eigen Adventskerk de oorkonde en het Draaginsigne in Goud met Briljant. Het is een van de hoogste onderscheidingen binnen de PKN.



Elly speldt haar man het insigne op.

De onderscheiding kwam voor Jaap als een totale verrassing, maar blij is hij er zeker mee: 'Ik was erg ontroerd', zegt hij. 'Ik had het helemaal niet verwacht. Ik wist alleen dat ik die ochtend naar de kerk moest komen, maar waarom: dat was er niet bij gezegd. De dienst verliep net als anders, al vond ik het wel bijzonder dat al mijn kinderen naar de kerk gekomen waren en mijn kleindochter de eerste adventskaars mocht aansteken. Na de preek werd het woord tot mij gericht en de oorkonde met speld overhandigd. Pas toen kreeg ik in de gaten wat er allemaal achter mijn rug georganiseerd was.'

Onderscheiding aangevraagd

Zijn vrouw Elly, met wie Jaap in 1960 trouwde, zat al een tijdje in het complot. 'Jaap was de laatste jaren als ouderling in de Adventskerk verantwoordelijk voor de diensten rond uitvaarten en huwelijken', vertelt ze. 'Het einde van zijn termijn als ambtsdrager viel middenin de coronaperiode. Er was wel een afscheid, maar dat was online. 'Nou dat was het dan', dachten we. Maar toen ging de telefoon: het was Jan Duenk, voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeesters van de Adventskerk. Hij vertelde dat de kerkenraad Jaap graag wilde eren en er een onderscheiding bij de PKN was aangevraagd. Jaap mocht van niets weten, maar het was wel een hoge onderscheiding. Of ik de kinderen wilde inlichten en een tekstje kon aanleveren? Nou, dat is gelukt.'

Ogen geopend

Het Draaginsigne met Goud en Briljant wordt niet vaak uitgereikt, maar

zestig jaar kerkenwerk is dan ook een bijzondere prestatie. Toch heeft Jaap daar nooit zo bij stilgestaan: 'Ik heb het er altijd gewoon bijgedaan', blikt hij terug. 'Het begon in 1957, toen ik zelf actief was als deelnemer bij de jeugdvereniging van de kerk, Videco. Op een gegeven moment was er een voorzitter nodig en werd ik daarvoor gevraagd. Dat heeft mijn ogen geopend voor wat kerkenwerk kan betekenen. En ik ben er altijd mee doorgegaan.'

Jeugdouderling

Na Videco volgden er vele andere functies. Na hun huwelijk in 1960 verhuisde het echtpaar Drupsteen naar de Mauritsstraat, waar zij lid werden van de Zuiderkerk. Jaap: 'Daar vroegen ze me of ik jeugdouderling wilde worden. Dat vond ik een erg leuke functie. Ik vond het contact met de jongeren ontzettend inspirerend en had goed contact met hen. Eén keer per jaar gingen we op kamp. Ik herinner me

een bezorgde vader die het maar niks vond dat jongens en meisjes samen op kamp gingen. Van tevoren belde hij me op: mijn dochter gaat mee, u let toch wel op? Meneer, ik ben geen politieagent, heb ik toen gezegd. Het kwam gelukkig allemaal goed.'

Alles heeft zijn charme

Diverse verhuizingen voerden het gezin Drupsteen van de Zuiderkerk naar de Jeruzalemkerk en –uiteindelijk– naar de Adventskerk. In alle kerken heeft Jaap zijn inzet getoond: als diaken, ouderling, voorzitter van de diaconie: net wat er gebeuren moest. Jaap: 'Alles heeft zijn charme. Het contact met mensen is voor mij het belangrijkste, daar haal ik mijn voldoening uit. Als ik niet meer bij mensen op bezoek kan gaan, nodig ik ze hier uit. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.'

Door: Heleen Grimmus



Jaap Drupsteen (rechts) hoort van Jan Duenk dat hem de hoge onderscheiding is toegekend.

Op 19 juni voor het eerst gezamenlijke activiteit Van Hagenpreek naar Openluchtdienst, een terugblik



Ooit, midden jaren '90, was de wijk Ittersumerbroek in Zwolle Zuid de meest kinderrijke buurt van Nederland. Dit betekende ook veel jonge gezinnen met kinderen in de kerk. Om voor de kinderen iets leuks te organiseren, kwam het idee om bij één van de boerderijen in het buitengebied te gaan 'biggetjes aaien'. Dit initiatief werd goed ontvangen en er werd nagedacht om nog meer gezamenlijke dingen te organiseren voor de wijk.

Zouden een kerkdienst en een boerderij met dieren niet te combineren zijn? Zo is eigenlijk de eerste kerkdienst in de open lucht geboren met daarbij de oude naam hagenpreek: een protestantse preek in de buitenlucht. De eerste keer eind jaren '90 aan de Kattenwinkelweg en daarna waren we vele jaren welkom op de boerderij van de familie van der Kolk aan de Aalvangersweg.

Preekstoel van stobalen

De hele organisatie was door de contactpersonen strak weggezet in een draaiboek voor de derde zondag van juni. Aan alles werd gedacht, de heer Van der Kolk maaide het land, de schuur was opgeruimd (in geval van regen!) er was een preekstoel van stobalen en een lessenaar met knijpers. De muzikale omlijsting op het elektronisch orgeltje werd vele jaren door Korrie Vrolijk verzorgd. Je nam je eigen tuinstoel en koffiemok mee en voor de kinderen was er een knutselprogramma.

Het bijzondere van de hagenpreken was, dat je midden in het land zat. De zondagse fietsclub kwam langs, de koeien

loeid. Soms kwamen duiven overvliegen die als symbolen ter plekke in de preek werden verwerkt. En het gaf veel saamhorigheid.

Aangepaste aanvangstijden

De hagenpreek was echt een activiteit door en voor de wijk Ittersumerbroek. De belangstelling was groot: ongeveer



Op weg naar samen



honderd mensen elk jaar. Het was niet de bedoeling om al te veel reclame te maken, omdat het eigenlijk een beetje 'concurrentie' was van de reguliere kerkdienst. De aanvangstijden werden daarom op elkaar aangepast. Kerkordelijk viel het niet onder de verantwoording van de kerkenraad en was het niet echt een officiële kerkdienst. Iemand wilde ooit een kind laten dopen, maar dat kon niet.

Hagenpreek in Schelle

Ook in Schelle werd sinds begin jaren '90 de eerste hagenpreek georganiseerd bij de boerderij van Willem en Lien Kok aan de Bosweg. Een platte kar deed dienst als kansel, in plaats van orgelspel klonken blokfluiten. Het werd al gauw een jaarlijks zomerse zondagmiddag traditie. Bij mooi weer op het weiland, bij regen in de (kap)schuur.



Na een paar zomers zonder hagenpreek werd de draad samen met de familie Kok in 2005 weer opgepakt. De wijkpredikant en de ouderlingen of diakenen van Schelle, Schellerbroek, Hanzeland en Schellerlanden bereidden de hagenpreken om beurten voor. De sfeer was levendig en ontspannen, voor jong en oud.

Geluidsinstallatie

De kinderen werden niet vergeten. Ze kregen lekkers uit een beschilderde oude melkbus, hielpen collecteren en telden na afloop het collectegeld. Meestal was de inzameling bestemd voor ZWO of voor een diaconaal doel. Ook werd het een gewoonte om eigen meegebrachte bloemen of die uit de tuin van de familie Kok, te schikken tot boeketten. De platte kar deed dan dienst als bloementafel. Na afloop gingen de boeketten naar de zieken uit de wijk of naar mensen die in een moeilijke periode zaten.

De muzikale begeleiding varieerde: blokfluiten, keyboard, accordeon en fluit, in wisselende composities. En de geluidsinstallatie... die mocht altijd geleend worden van begraafplaats Bergklooster. Als de apparatuur op maandag werd teruggebracht, wisten de mannen van Bergklooster dat er voor hen die ochtend gebak was bij de koffie.

Gezamenlijke Openluchtdienst Adventskerk en Oosterkerk

- Datum: 19 juni 2022, 10.00 koffie, 10.30 aanvang dienst
- Locatie: Landgoed IJsselhof, Familie Nicolai, Jan van Arkelweg 7, Zwolle
- Thema: Tuin van Leven
- Met medewerking van Koorbizniz
- Een programma voor de kinderen
- Meenemen: een stoel voor uzelf en een koffiemok. We zijn immers een groene kerk.
- Parkeren fiets/auto is mogelijk, volg aanwijzingen. Kom vooral op de fiets!
- Iets bakken? Geef het door aan: Raaderedienst@gmail.com
- Toilet: voor nood

Houd de websites in de gaten!

Zaterdag: 18 juni om 14.00 bericht op website ('it giet oan', of bij slecht weer dienst in Adventskerk)

Samenwerking

De hagenpreken werden opgemerkt door de kerkenraad. Het zou voor de hele Adventskerk ook een mooie activiteit zijn. Zo ontstond rond 2017 de Openluchtdienst. Een andere naam, maar hetzelfde idee en nu voor de hele Adventskerk.

Er kon handig gebruik gemaakt worden van de expertise van de beide wijken. Tegelijk werd het iets grootser aangepakt. De tuinstoel werd een kerkstoel, het elektronisch orgeltje vervangen door een piano en voor schaduw of regen kon een gedeelte van de gemeente genieten van het comfort van een grote partytent.

Uitbreiden naar Oosterkerk

En wat is dan nu mooier om deze activiteit nog verder uit te breiden naar de Oosterkerk? Het is als gezamenlijk voorstel vanuit de Raad Eredienst (Adventskerk) en de Taakgroep Eredienst (Oosterkerk) richting kerkenraden gegaan. En het idee is omarmd. In de buitenlucht, vrij van corona: een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en de beleving van het gezamenlijk kerk zijn.

Door: Cornelia Smilde, Raad Eredienst Adventskerk

Bij de foto's: Door de jaren heen zijn tal van foto's gemaakt tijdens de hagenpreken en openluchtdiensten.



Ds. Elly Urban neemt op 3 juli afscheid van haar eerste gemeente 'De Oosterkerk voelde snel vertrouwd voor mij'



'Voor mij wordt dit een ontdekkingsstocht', zei ds. Elly Urban in het voorjaar van 2016 bij haar intrede in de Oosterkerkgemeente. Op zondag 3 juli neemt ze afscheid en daarom kijken we terug op de tocht die ze met haar eerste gemeente aflegde. Die zou aanvankelijk twee jaar duren, maar werd zes jaar, doordat de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Zwolle gunstiger uitviel dan verwacht. 'Gelukkig maar', vindt Elly, 'nu heb ik de tijd gekregen om dingen te ontdekken en redelijk geworteld te raken.' Ze is ook blij dat er nu ruimte is om twee kerkelijk werkers aan te stellen voor de clustergemeente Adventskerk-Oosterkerk.

Terug naar het begin. Elly was 47 en net afgestudeerd als predikant. De Oosterkerk, die een tijdelijk tekort aan beroepskrachten moest overbruggen, kon haar aanstellen dankzij de mobiliteitspool van de PKN, die beginnende dominees de kans gaf ervaring op te doen in een gemeente. Een goede match, zeker omdat Elly al lid was van de Oosterkerkgemeente.

Voor het eerst

Elly herinnert zich uit die begintijd vooral dat ze veel dingen voor het eerst deed. 'De eerste uitvaart, bijvoorbeeld en voor het eerst een kindje dopen.' Ze raakte als predikant ook buiten de kerkdiensten bij de gemeenteleden betrokken, ze ontmoette hen thuis en in gesprekskringen. 'Ik heb mij vanaf het begin heel erg welkom gevoeld in de Oosterkerk,' memoreert Elly. 'Het voelde daar al snel heel vertrouwd voor mij. Het mooie is dat je in deze gemeente kunt zijn wie je bent en zeggen wat je vindt, zonder dat je wordt veroordeeld. Dat er discussies zijn is goed, maar er is

heel veel ruimte voor verschillende manieren van geloven. Ook als predikant krijg je de ruimte, ik had niet het gevoel in een bepaalde mal geperst te worden. Dat past bij mij en ik ben door die ruimte als predikant sterker geworden. Ik heb kunnen ontdekken hoe ik predikant wil en kan zijn en durfde dat ook meer te laten zien in de loop van de jaren.'

Collega's dichtbij

Dat de pastores van de Oosterkerk- en de Adventskerkgemeente in hun verscheidenheid één team vormen, heeft Elly als heel positief ervaren. 'Het is fijn om in zo'n team te werken en collega's dichtbij te hebben. Je kunt zaken afstemmen en leren van elkaar. Het is ook goed dat er samen met de Adventskerk nieuwe mensen worden aangetrokken: zo wordt het een mooi en divers team.'

Voor de toekomst van de clustergemeente hoopt Elly van harte dat het team, samen met de gemeenteleden, in staat is de inhoud van het geloof en de waarde van de kerk over te dragen naar nieuwe generaties. In de coronatijd is de

Afscheid en welkom

directe ontmoeting tussen mensen, die naar haar idee de basis vormt van het kerk-zijn, op een laag pitje komen te staan. 'Het is de vraag hoeveel mensen, jongeren en ouderen, weer op dezelfde manier betrokken zullen zijn bij de gemeente en de kerkdiensten', zegt Elly. Ze hoopt bijvoorbeeld dat de grote groep gezinnen weer terugkomt. 'Corona heeft ons tot reflectie en nadenken gedwongen', constateert ze, 'over wat je wilt voor de toekomst. Met doorgaan wat je altijd deed kom je er niet, er moet ruimte zijn voor nieuwe vormen en ideeën. Wat dat betreft liggen er zeker kansen in de samenwerking met de Adventskerk. Daarnaast blijft het een opgave om voldoende mensen te houden en te vinden die zich willen inzetten voor de kerk. Die kerk ben je met z'n allen.'

Op afstand

Zelf zal Elly de ontwikkelingen in de clustergemeente hooguit op afstand volgen. Ze is al begonnen in haar nieuwe baan, als hoofd programma-afdeling bij de Stichting ZOA in Apeldoorn, een organisatie voor noodhulp en wederopbouw, die in veertien landen werkt. Ook fysiek komt ze meer op afstand te staan van de gemeente in Zwolle, want eind mei verhuist ze met haar man naar een boerderijtje in het buitengebied tussen Wijhe en Olst. Een langgekoester-

de wens gaat daarmee in vervulling. Dat ze op termijn weer als predikant bij een gemeente betrokken zal raken, sluit Elly overigens niet uit. Daarvoor zijn de ervaringen die ze in de afgelopen zes jaar in Zwolle heeft opgedaan, veel te positief!

Naast haar werk zal ze de komende jaren zeker ook blijven voorgaan in kerkdiensten in de regio. De combinatie vindt ze 'een prachtige manier om geloof in gesprek te brengen met actuele en maatschappelijke vragen. Voor mij is dat best wezenlijk en was het ook de reden waarom ik in mijn tijd in de Oosterkerk altijd de combi heb gehouden met een andere, maatschappelijke, functie. Zo ontstaat de interactie tussen geloof en hoe je ook in de maatschappij je keuzes maakt, wat je drijfveren zijn.'

Door: Gery Bruins

Bij de foto

Pasen 2019: Dominee Elly maakt een spontane vreugdesprong. Jan van der Meulen maakte de foto precies op het juiste moment!

Aanstelling twee kerkelijk werkers

Het cluster Adventskerk-Oosterkerk besloot najaar 2021 tot het aanstellen van twee kerkelijk werkers voor 1,5 fte (gemiddeld 27 uur per week) voor pastoraat en/of gemeenteopbouw. Er is een wervingscommissie samengesteld die verantwoordelijk werd voor de werving van de kerkelijk werkers op basis van de door de beide kerkenraden vastgestelde profielschets. De wervingscommissie bestond uit Joke Heming (voorzitter) en Gerry Vrieling namens de Adventskerk en Mineke Kremer, Ramon Vliegthart, Susan Elgersma en Herman te Pas namens de Oosterkerk.

In de afgelopen periode heeft de wervingscommissie meerdere kandidaten gesproken die belangstelling hadden voor de functie van kerkelijk werker binnen het cluster Adventskerk-Oosterkerk. Met vreugde en dankbaarheid delen wij nu mee dat de functie van kerkelijk werker Gemeenteopbouw is vervuld met de benoeming van Marc Schippers, 40 jaar, momenteel werkzaam als kerkelijk werker in een PKN-gemeente. Hij heeft ruime ervaring met kerkelijk opbouwwerk in diverse gemeenten en het ontwikkelen van beleid voor de doelgroep 20-50 jaar.

Omdat de wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk al wel een combinatie, maar nog niet één samengevoegde gemeente vormen, zal Marc Schippers worden verbonden aan de Adventskerk, maar in beide wijkgemeenten (24 uur per week) werkzaamheden verrichten. Marc begint per 2 september en in september bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkelijk werker. Vervolgens vindt de kennismaking met de beide gemeenten plaats.

Pastoraat

Op moment van schrijven heeft de commissie ook een kandidaat geselecteerd voor de functie van kerkelijk werker Pastoraat. Deze kandidaat wordt naar verwachting nog in mei voorgedragen aan de beide kerkenraden. Na benoeming en verkiezing door de kerkenraad wordt deze kandidaat verbonden aan de Oosterkerk en, net zoals Marc Schippers, voor het gehele cluster Adventskerk-Oosterkerk werkzaam zijn. In de Kerkgroet en Zondagsgroet houden we u van de voortgang op de hoogte.

Beide kerkelijk werkers gaan deel uitmaken van het team van beroepskrachten. In het volgende nummer van Klankbord zullen zij zich aan u voorstellen. De kerkenraden van Adventskerk en Oosterkerk bedanken de leden van de wervingscommissie voor de door hen zorgvuldig verrichtte werkzaamheden en de prettige samenwerking.

Piet Kuiper

Anneke van der Meulen

Hier vind je de tien verschillen in het sprookjeskasteel van Ak & Ok (op bladzijde 15)



Dit betekent 'een nieuw begin' voor ons

In het vorige nummer van Klankbord vroegen we wat 'een nieuw begin' voor u en voor jou betekent. Die vraag mocht in tekst en/of beeld worden beantwoord. Op deze pagina de reacties die we ontvingen. Denkt u bij het bekijken daarvan: daar had ik ook wel iets over willen insturen? Dat kan dan altijd nog. Als redactie horen en zien we graag iets van onze lezers. Hebt u of heb jij een mooie foto die je wilt delen, een lied of gedicht dat ook andere lezers kan aanspreken, of gewoon een kort verhaaltje over iets dat je heeft geraakt? Het is van harte welkom.



Verhuisd naar Zwolle

In april vorig jaar kregen wij de sleutel van ons huis in Stadshagen. In juni stopten we met werken en verhuisden we vanuit de Achterhoek naar Zwolle om hier een nieuw begin te maken. We voelen ons inmiddels ook thuis in de Oosterkerk als onze nieuwe kerkelijke gemeente.

Peter Bochanen en Aniet van Amstel

Dit voelt als een overwinning

Voor mij was vrijdag 1 april letterlijk een nieuw begin: eerste dag van de maand en de eerste dag dat ik kon beginnen met mijn functie als grafisch vormgever in Hoogeveen.

Helaas niet zo goed te zien op de achtergrond maar dat gebouw is mijn werk. Het was ook nog de eerste dag van de sneeuw en bij aankomst had ik een behoorlijk koud gezicht, wat mogelijk wél te zien is 😊

In 2016 ben ik geslaagd voor mijn grafische opleiding bij het Cibap. Sindsdien had ik veel moeite met het behouden van verschillend werk en het lukte maar niet. Vandaar dat dit als een nieuw begin en een overwinning voelt. Je zou kunnen zeggen dat mijn uithoudingsvermogen en geduld goed zijn getest de afgelopen zes jaar.

Ik ben God dan ook dankbaar dat ik dit bedrijf heb gevonden.

Groet, Hanneke



Afscheid van de Oosterkerk

Je moet wel even heel aandachtig kijken..., maar dan zie je een eekhoorn op deze foto. We zagen hem of haar ineens opduiken, in de voortuin van ons nieuwe huis in Nunspeet. Daar begint voor ons iets nieuws: na een lange tijd in Zwolle te hebben gewoond, hebben we er zin in om vanaf eind mei te gaan wonen op een nieuwe plek, een kleinere plaats, dichtbij het bos. We hebben hele fijne herinneringen aan Zwolle, en hebben ook in de Oosterkerk mooie momenten beleefd; onze belijdenissen, ons huwelijk, de doop van Martha en Thera. Maar juist ook in de 'gewone' kerkdiensten en alles daaromheen hebben we ons erg thuis gevoeld.

Al datgene koesteren we.
We wensen de gemeente alle goeds.

*Liefs, Andre van der Wijk, Heidi Schröder,
Martha en Thera*



Pinksterlied

*De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.*

*De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.*

*Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.*

*Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.*

*De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.*

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.

Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Huib Oosterhuis – melodie Bernard Huijbers

Liedboek 686

Foto: Paul de Vries



Aanvragen toeslag energielasten bij gemeente

We leven in een tijd waarin de prijzen van goederen, zoals gas, voedsel en bouwmaterialen ontzettend snel gestegen zijn. Dit heeft gevolgen voor huishoudens met een laag inkomen. De Diaconie wil u daarom informeren over de mogelijkheid van het aanvragen van een eenmalige uitkering bij de gemeente Zwolle en over een actie vanuit het Diaconaal Platform Zwolle, die gepland staat voor in het najaar.

De gemeente Zwolle kent (na een besluit van het Kabinet) een eenmalige toeslag van € 800 toe aan Zwolse huishoudens met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld om de energielasten te betalen.

De gemeente kan de toeslag alleen betalen als ze kan vaststellen dat inwoners recht hebben op de toeslag. Deze inwoners hebben reeds een brief en de eenmalige uitkering van € 800,00 ontvangen. Als de gemeente dat niet kan, moeten inwoners de toeslag zelf aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die de afgelopen jaren geen beroep deden op de minimaregelingen en daarom niet bekend zijn bij de gemeente.

Het gaat daarbij om:

- Inwoners met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm
- Inwoners met een IOW-uitkering
- Inwoners met alleen AOW en geen recht op aanvullend pensioen
- Zelfstandigen met een laag inkomen

Zij dienen allen de toeslag zelf aan te vragen. Dit kan digitaal tot 1 oktober 2022 via www.zwolle.nl/energietoeslag. Hiervoor heeft de inwoner zijn DigiD nodig. Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Dan kan worden gebeld met 14 038. Samen wordt dan gekeken hoe de aanvraag kan worden geregeld.

Kerkelijk noodfonds

In het najaar zal het Diaconaal Platform in samenwerking met de Commissie Gezamenlijke Kerken (dit is een kerkelijk noodfonds) een actie op touw zetten om deze mensen verder te helpen. Kort gezegd, het gaat dan om mensen die door een enorme stijging van hun energienota niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De stijging van de energiekosten is niet de enige financiële barrière. Er is een stapeling van maatregelen en ontwikkelingen waardoor mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen.

Het wachten met een actie tot in het najaar heeft een aantal redenen. Door de bijdrage van € 800 van de gemeente Zwolle kan de stijging voorlopig worden opgevangen. Dit zal zoals het zich laat aanzien niet voldoende zijn. Daarom willen we als diaconieën bijspringen als mensen met een laag inkomen in het najaar niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.



Oorlog in Oekraïne: 'Onze pleegdochters zijn relatief veilig'



De oorlog in Oekraïne houdt de wereld in zijn greep. Ook in Nederland worden Oekraïners opgevangen. Soms in opvangcentra, soms bij mensen thuis. De oorlog maakt zichtbaar dat veel Nederlanders een bijzondere band met Oekraïne hebben. Dat geldt ook voor Oosterkerkbezoekers Karst en Femmy Mulder, die vijf Oekraïense pleegdochters hebben.

'Natuurlijk zijn we vreselijk bezorgd', zegt Femmy. 'We zouden van alles willen doen, maar zij zitten daar en wij zijn hier. Er is niet veel dat we kunnen doen, maar dat maakt ons zo machteloos. We hebben contact via Facebook en zo horen we hoe het hen vergaat. En als we iets kunnen doen, doen we dat natuurlijk.'

Europa Kinderhulp

De band met Oekraïne ontstond voor Karst en Femmy in 1997. 'Europa Kinderhulp zocht gezinnen waar Oekraïense kinderen drie weken in de zomer konden doorbrengen', vertelt Karst. 'Daar hebben wij ons toen voor aangemeld. Er kwamen twee meisjes. Dat was heel leuk. Omdat Europa Kinderhulp de vakanties aanbood voor kinderen tot 16 jaar, kregen we in de loop van de jaren verschillende meisjes. We hebben dit tot 2012 gedaan.'

Relatief veilig

De jaren gingen voorbij, maar het contact met de pleegdochters bleef. De oorlog komt dan ook hard binnen bij Karst en Femmy. 'Een van hen woont inmiddels in Engeland en een ander is gevlucht naar Hongarije', vertelt Femmy. 'De anderen zijn nog in Oekraïne. Ze zijn relatief veilig, want de oorlog bevindt zich 1000 kilometer verderop. Af en toe zijn er raketinslagen in Lviv, 300 kilometer naar het noord-oosten. Maar natuurlijk beheerst de oorlog hun leven. Voortdurend gaat het luchtalarm en alles is dicht: er zijn geen scholen of kinderopvang, waardoor ook de kinderen noodgedwongen thuiszitten. Dat is voor die kinderen niet goed. En dan is er nog de armoede. Die was altijd al aanwezig, maar door de oorlog nu nog veel erger.'

Zorgen maken

Karst en Femmy zijn bezorgd over al hun pleegdochters, maar over één van hen, Yvette, nog het meest. Karst: 'Yvette is altijd een zorgenkindje geweest. Ze heeft zelf een dochtertje en wil haar natuurlijk graag een fijne jeugd geven, maar het is lastig. In maart was ze in Nederland, als begeleider van een groep Oekraïense kinderen die via Europa Kinderhulp naar Nederland was gekomen. Wij vonden het fijn dat ze kwam, maar het ging niet goed met haar. Ze sliep slecht en voelde de verantwoordelijkheid voor de groep kinderen zwaar drukken. Ze logeerde bij ons, maar kreeg de mogelijkheid om een huisje in Dalfsen te betrekken. Dat leek aanvankelijk te lukken, maar toen werd haar dochtertje ziek. Yvette had geen vertrouwen in de huisarts hier, onder meer omdat je in Oekraïne veel sneller dan in Nederland medicijnen als antibiotica voorgeschreven krijgt. Ze besloot met haar dochter terug te keren. Ook maakte ze zich zorgen om haar kraampje waar ze hamburgers verkocht, want het stageld liep gewoon door. Dus is ze nu weer in Oekraïne, en heeft ze haar kraam verkocht. Haar dochtertje is inmiddels gelukkig weer helemaal beter, maar met Yvette zelf gaat het slecht. Ze lijdt aan paniekaanvallen en krijgt daar medicijnen voor. We kunnen niet veel voor haar doen, maar maken ons wel zorgen.'

Verhaal kwijt

Wanneer Karst en Femmy weer naar Oekraïne kunnen, is onbekend. Maar als het even kan, gaan ze weer. Femmy: 'Normaal gesproken sturen we twee keer per jaar goederen die kant op en bezoeken we zelf jaarlijks het land, maar dat gaat nu allemaal niet door. De andere dochters redden zich goed, maar helaas geldt dat niet voor Yvette. We hebben twee keer per week contact en dat is fijn. Zo kan zij bij ons haar verhaal kwijt. Dat vind ik heel belangrijk; zij vertrouwt op ons en wij laten haar niet vallen.'

Door: Heleen Grimmius

Bij de foto's

Op de foto links boven Femmy en Karst Mulder met vijf pleegdochters. Van links naar rechts: Yvette, Viki, Femmy, Annamarie, Anna, Karst en Diana.

Foto onder: Europa Kinderhulp is altijd op zoek naar pleegouders en donateurs. Zie europakinderhulp.nl



'Het was een gaaf kamp!'



'Wat geloof jij eigenlijk?' was het thema van het jongeren-kamp, dat van vrijdag 8 tot en met zondag 10 april op Ameland werd gehouden. Een 25-tal jongens en meiden ging mee op kamp, dat werd begeleid door een vijftal iets ouderen.

Het thema werd van verschillende kanten belicht: geloven in jezelf, in de ander, in de aarde, in grote woorden... Serieuze momenten werden afgewisseld met leuke, lichamelijk dingen, die soms best zwaar waren. Een fietstocht door de duinen, bijvoorbeeld, maar dan wel tegen de wind in. En wat voor wind!

Na twee nachtelijke bezoeken aan het strand werd er op zondagmorgen op de valreep ook nog gezwommen in zee. Maar dan hoorde je wel bij de echte die-hards! Wat is er veel gebeurd: lekker laat naar bed, lang weerwolven, de eerste (tong)zoen, te vroeg aan het ontbijt, hard gelachen en een enkele traan vergoten. Kortom: een



achtbaan van emoties en dat een weekend lang. Veel beter dan Wie is de Mol of welk ander suf tv-programma ook. Alle deelnemers waren het erover eens: 'Het was een gaaf kamp!' De thuisblijvers hadden ongelijk.



De foto's (ook de foto op de voorpagina van dit Klankbord) zijn gemaakt door deelnemers.



Sprookje met tien verschillen

Deze keer twee foto's van het Sprookjeskasteel. Ze lijken precies gelijk, maar als je goed kijkt vind je in de tweede foto tien verschillen. Die zijn zoals altijd aangebracht door Pieter Apotheke. Op bladzijde 9 kun je de oplossing vinden.



Gebed

*Goede God, waar mensen op weg gaan
trekt U met hen mee.*

*Maar zoals Mozes niet vooraf
uw gelaat kon zien*

*Maar pas van achteren U gewaar kon worden
toen U voorbijgetrokken was,*

zo blijft ook voor ons verborgen

waar, wanneer en hoe U uw aanwezigheid toont.

Maak ons open voor uw tekenen

en schenk ons geduld en volharding

als de vervulling van het visioen uitblijft.

Zegen ons die op reis gaan

en schenk ons uw Levensadem.

Dat wij elkaar kunnen bemoedigen

in tijden van geestdrift en uren van dorheid.

In kracht van Jezus Christus

Onze Broeder en Heer.

Jozef Essing, dominicaan

